

JW Support

Dutch Shalom Family for Children Bangladesh
opvang voor straatkinderen in Savar, Dhaka, Bangladesh



Nieuwsbrief 10,
zomer 2010

Lieve vrienden, familie en geïnteresseerden

Eind april ben ik teruggekomen na een bezoek van 3 weken aan de Bengaalse projecten. Erachteraan kwam een verplichte rust van 5 dagen in een schitterend hotel in Qatar, omdat ik na de IJslanse vulkaanuitbarsting niet naar Nederland kon vliegen. Hieronder leest u de laatste nieuwtjes over de kindertehuizen, het ziekenhuis en de slumschool.



School

De kinderen zijn druk met de voorbereidingen voor de tentamens voor het eerste rapport van 2010. Vooral klas 1 van de middelbare school heeft het zwaar, omdat de leermethode op de middelbare school wezenlijk anders is dan het stampwerk op de lagere school.



Een aantal kinderen moet er nog helemaal inkomen en leverde gewoon lege briefjes in, omdat ze niet snaptten wat er moest gebeuren. Vooral Engels en wiskunde zijn niet erg populair.



Pasen

Natuurlijk was er ook tijd voor ontspanning en plezier. We zijn met z'n allen op de Paasmorgen naar een openluchtviering geweest. Het is heel bijzonder in een moslimland als Bangladesh, dat men dit toestaat aan de christenen in het land. Daarna hadden we een overheerlijke lunch. De kinderen en medewerkers van onze lokale partner Dilip waren ook van de partij. Met nog wat vrienden kwamen we aan 120 personen om het eten mee te delen.



25 kg. Kip, tientallen komkommers en tomaten en natuurlijk een grote pot met groentecurry.

De rijstpan is niet te tillen, dat moeten ze echt met 2-3 personen doen. Er worden twee grote houtvuren gemaakt om de gerechten klaar te maken.

Voetbal

Natuurlijk kwam er revanche op de voetbalwedstrijd tienersleiding, die in november gewonnen was door de tieners. Ook nu weer waren de tieners oppermachtig. Ze hebben met 7-1 gewonnen. Ik was natuurlijk beretrots op de boekhouder, die dat ene doelpunt wist te scoren. Ik ben namelijk de enige supporter van de leiding 😊!



Kleding

Ook deze reis kon ik weer tientallen kilo's kleding meenemen voor de kinderen. Het uitdelen is elke keer weer een groot feest. Als ze dan apetrots met hun nieuwe kleding rondlopen, ben ik zo blij dat ik namens de gulle gevers de dankbare blikken in ontvangst kan nemen.

De leider van het kleine jongenshuis vertelde dat de nieuwe (straat-)kinderen zo blij waren met hun shirts en broeken, dat ze er een paar keer per dag naar moesten kijken en bevestigd wilden zien dat het geen droom maar werkelijkheid was.



Ziekenhuis

Het is een wonder, maar het is gelukt om de € 20.000 voor de inrichting van het ziekenhuis bij elkaar te sprokkelen. Alle donateurs en medewerkers aan de concerten en de loterij

DONO DONOBAD (heel hartelijk dank)!!

Begin dit jaar is het ziekenhuis van start gegaan. Er is een uitgebreide apotheek. Een paar keer per week houden er doktoren uit een ander ziekenhuis spreekuur. Er is nog te weinig geld om zelf full time één of meer dokters in dienst te nemen. De eerste apparatuur is mede dankzij uw donatie al aangekocht. Er kunnen ECG's en röntgenfoto's gemaakt worden. En er is een echo-apparaat, vooral belangrijk om zwangere vrouwen goed te begeleiden. De tandartskamer is ingericht en zal binnenkort in gebruik worden genomen.



Tandarts

Een tandarts in Zoetermeer heeft de mooie gewoonte om het oude kronengoud te doneren aan een goed doel. Voor 2010 is dit JW Support. Goed voorbeeld doet goed volgen: ook mijn eigen tandarts doet hieraan mee.

De eerste € 600 is op onze rekening bijgeschreven. **SUPERLEUK!**

Mocht u geïnspireerd worden door dit verhaal: we hebben een poster beschikbaar, die uw tandarts in de wachtkamer kan ophangen, zodat ook die patiënten weten dat hun oude kronen zeer waardevol zijn!

Slumschool

Tijdens mijn bezoek aan de school in de krottenwijk kon ik ook hier kleding uitdelen. En natuurlijk de feestbeesten, die de Koningkerkers in 2009 hadden gespaard. Het is niet te beschrijven hoe blij de kinderen zijn met zo'n klein cadeautje. Maar ja als je nooit iets krijgt, is het een heel groot cadeau! Er was een klein meisje van een jaar of 4, Sjammi, die supergelukkig was met haar nieuwe kleding en de sleutelhanger. Ze bleef dichtbij me zitten en noemde me Nanu (oma), toen ik weg ging wilde ze mee. Ze dacht, daar moet ik bijblijven, want dan wordt er goed voor me gezorgd. De school wordt ook gesponsord vanuit Australië. Er is intussen een



ochtend en middagploeg en er werken 4 leerkrachten. Vooral voor de meisjes is dit een groot wonder.





Duku (verdriet)

Duku is een jaar of 6 en woont sinds januari bij ons. Hij is gevonden door de moeder van 1 van onze jongens. Hij zwierf overdag op straat en mocht 's nachts bij die moeder in haar hutje slapen. Duku heeft geen ouders meer. Wel een broer van een jaar of 10, die verslaafd is aan lijm snuiven.

Zijn naam betekent verdriet. Waarschijnlijk zat zijn moeder in een moeilijke situatie en heeft ze hem daarom Duku genoemd. We hopen dat hij zich bij ons snel thuis zal voelen, want als hij op straat blijft, komt het niet goed met hem.



Vakopleiding naaien

Er zijn twee nieuwe naaimachines gekocht en 8 jonge vrouwen krijgen les. Over ca. 6 maanden zijn zij klaar en wordt er een nieuwe ploeg samengesteld. Er is een samenwerking met een mevrouw in Groot Brittannië, die 2 kledingwinkels heeft en ook in Bangladesh zelf wordt best leuk verkocht.

Online boeken kopen

Steeds meer mensen kopen via internet. YouBeDo is een internetwinkel voor boeken. Het bijzondere aan YouBeDo is, dat zij 10% van elke verkoop doneren aan een goed doel. De koper mag zelf beslissen aan welk doel. Ook JW Support is aangemeld. Mocht u interesse hebben om online een boek te kopen, kijk dan eens op www.yubedo.com.



Natuurlijk kunnen alle prachtige initiatieven alleen doorgaan als u ons blijft steunen. Wij geven graag presentaties over dit belangrijke werk. U kunt ons aanmelden bij organisaties en particulieren of rechtstreeks een bijdrage storten op rekening 98.04.73.098 t.n.v. JW Support te Zoetermeer.

Joke Wittekoek

Stichtingsbestuur:

Voorzitter:	Joke Wittekoek	Initiatiefneemster
Secretaris:	Daniëlle van Dijk	
Penningmeester:	Johan van Bruggen	

Informatie over de projecten en hoe u die kunt ondersteunen en voor het bestellen van artikelen: www.jwsupport.nl

Email: whitecake@jwsupport.nl Telefoon: 070-3477620

Giften voor het project kunt u overmaken op: bankrekening: 98.04.73.098 t.n.v. JW Support te Zoetermeer