

JW Support

Dutch Shalom Family for Children Bangladesh
opvang voor straatkinderen in Savar, Dhaka, Bangladesh



Nieuwsbrief 11,
najaar 2010

Lieve vrienden, familie en geïnteresseerden

Met deze nieuwsbrief wil ik jullie weer inzicht geven in het reilen en zeilen van de projecten die via JW Support worden gesteund. Allereerst namens de kinderen en hun verzorgers hartelijk dank voor jullie trouwe support. Zonder jullie zou het voor mij niet mogelijk zijn om voor de kinderen te zorgen en de gekoppelde projecten te steunen.



Kids in Savar

De kinderen genieten de laatste weken van de Ramadan vakantie. Veel openbare voorzieningen liggen in deze periode stil of kennen een beperkte dienstverlening en de scholen zijn gewoon dicht. Zoals overal ter wereld is er geen kind die daar bezwaar tegen heeft. De meeste kinderen gaan naar familie. Een aantal kinderen heeft geen familie en onze Italiaanse vriend Br. Lucio heeft voor sommigen een gastgezin gevonden.

Straatkinderen

Br. Lucio maakt zich sterk voor het verbeteren van leefomstandigheden van straatkinderen. Hij heeft programma's opgestart waarin er voor deze kinderen wekelijks aandacht en zorg is. Voor diegenen die dat willen zoekt hij opvang en ons huis is één van de plaatsen waar deze kinderen welkom zijn. Lucio heeft een heel leger aan Bengaalse vrijwilligers om zich heen verzameld. Het is schitterend om te zien hoe de middenklasse de verschoppelingetjes van de maatschappij aandacht en begeleiding geeft. Ook vanuit ons project wordt er een vrijwillige bijdrage geleverd. Eens in de 2 maanden gaan er 5 "kappers" vanuit Savar naar de slums om de straatschooiertjes te fatsoeneren. Een paar stafleden en 3 tieners zijn onze interne kappers en die stellen hun gaven graag ter beschikking aan de straatkinderen van Br. Lucio.



Kinderkleding

Elke reis kijken de kinderen vol verwachting uit naar wat uit onze koffers komt. Al die prachtige Nederlandse kleding wordt elke keer met open armen ontvangen. Heb je smalle kinderkleding voor ons, neem dan even contact op. Wij hopen in oktober weer met 2 personen af te reizen dus er is heel veel ruimte voor bruikbare kinderkleding. Ook winterkleding is van harte welkom. De winter duurt niet erg lang maar is wel flink koud. Van december-februari kunnen de kinderen lange broeken en warme truien en vesten goed gebruiken. Graag inleveren vóór 15 oktober a.s.!



Ziekenhuis

Het ziekenhuis is begin dit jaar rustig van start gegaan. Er moet natuurlijk eerst wat verdiend worden alvorens het op volle toeren kan draaien. Aangezien de meeste patiënten arm zijn, zal het nog wel een paar jaar duren. Ook het feit dat er nog steeds geen elektriciteit is, maar met een



aggregaat gewerkt moet worden, werkt hieraan mee. Drie jaar geleden is Dilip al begonnen met de aanvraag om de kabels door te trekken. In Bangladesh gaat het echter anders dan in Nederland. Hier kunnen we ons niet voorstellen dat het allemaal zo lang kan duren. Daar is men gepikt en gemazeld in het wachten. Ook het feit dat Dilip niet gul is met het betalen van smeergeld, werkt niet in zijn voordeel. Hij is echter van mening dat het geld dat hij ontvangt van donoren, gebruikt moet worden voor de arme medemens en niet voor het verrijken van

zakkenvullers. Dan is geduld het enige alternatief!

December cadeautjes maand



De blaadjes beginnen te vallen en voor je het weet is het weer een oergezellige Hollandse winter met de decembermaand als hoogtepunt. Als je gaat bedenken wat je aan je dierbaren wilt schenken, kijk dan eens op www.jwsupport.nl. Speciaal op de pagina cadeautjes staan leuke ideeën. Een originele set bijvoorbeeld voor de mannelijke hobbykok, een leuke tas gemaakt van saristof of een handige binnentas, zodat je niet constant hoeft te graven naar een pen, zakdoekje of lippenstift. Schitterende parelkettingen met armband, placemats of een deftig tafellaken. Zoekt u een origineel dekbed-



overtrek? Wij hebben ze te kust en te keur. Heb je leuke ideeën, die daar uitgevoerd kunnen worden, laat het ons weten. Ook zijn er schattige gehaakte engeltjes te koop waarmee je zelf kerstkaarten kunt maken of de boom en tafel kunt versieren. Met de aankoop van onze producten steun je de vrouwen in hun dagelijkse levensonderhoud. Het promotiefilmpje dat vorig jaar door Fortis is gemaakt kun je



ook weer bekijken op onze website, pagina "kerstengelen". Als je plaatsen weet waar wij de producten kunnen promoten en/of verkopen horen wij dat graag.



Crisis....

In Nederland heeft de wereldwijde financiële crisis vervelende gevolgen, omdat er flink bezuinigd moet worden. In een arm land als Bangladesh hebben de mensen ook last van de crisis. In plaats van 2 maaltijden per dag zijn er duizenden mensen, die nu nog maar 1x per dag kunnen eten. In sommige landen zijn er overstromingen door de vele regen. In Bangladesh is al voor de 2e zomer op rij veel te weinig regen om de gewassen te laten groeien. Hierdoor wordt het voedsel steeds duurder en zullen er meer mensen op hun eerste levensbehoefte moeten inleveren.

Ook voor JW Support heeft de crisis nare bijwerkingen. Niet alleen zijn de voedselprijzen gestegen, maar door de lage euro zijn onze maandelijkse lasten ook nog eens 15-20% hoger dan vorig jaar. Wil je ons mooie werk daarom blijven steunen, ondanks dat je misschien zelf minder te besteden hebt?

Je kunt je bijdrage storten op rekening 98.04.73.098 t.n.v. JW Support te Zoetermeer.

Hartelijke groet,

Joke Wittekoek



Stichtingsbestuur:

Voorzitter: Joke Wittekoek Initiatiefneemster

Secretaris: Daniëlle van Dijk

Penningmeester: Johan van Bruggen

Informatie over de projecten en hoe u die kunt ondersteunen en voor het bestellen van artikelen: www.jwsupport.nl

Email: whitecake@jwsupport.nl Telefoon: 070-3477620

Giften voor het project kunt u overmaken op: bankrekening: 98.04.73.098 t.n.v JW Support te Zoetermeer