

# JW Support

**Dutch Shalom Family for Children Bangladesh**  
opvang voor straatkinderen in Savar, Dhaka, Bangladesh



Nieuwsbrief 15,  
zomer 2012

## Vier weken warmte en gezelligheid

Eind maart vertrok ik voor vier weken naar Bangladesh en het was een heerlijk vooruitzicht om zo'n lange tijd met de kinderen door te brengen. Het is echter voorbij gevlogen. Ik had ook nog plannen om een aantal mooie plekjes in Bangladesh te bezoeken, maar dat is door darmproblemen niet gelukt. Ik ben op zoek naar mogelijkheden om ter plekke een bron van inkomsten te creëren, om minder afhankelijk te worden van de Nederlandse donateurs. In het najaar een nieuwe reis met nieuwe kansen. Voordeel was dat ik nu vaak thuis was in het meisjeshuis en daar hebben we allemaal van genoten. Het was de eerste dagen in Voorburg heel erg stil.



## Lokale gewoonte

In Bangladesh is het de gewoonte dat je nooit met lege handen op bezoek gaat. Meestal brengen ze voor onze kinderen mierzoete ballen (misty) mee. Voor de kinderen altijd een feest, bij mij een kleine doorn in het oog. Toen ik na een tweedaags bezoek werd thuisgebracht, stond mijn gastheer erop iets lekkers voor de kinderen mee te nemen. Gelukkig kon ik hem ervan overtuigen dat ze beter af zijn met fruit, dan met de favoriete ballen. In ons budget is ruimte voor één keer fruit per maand, dus een extra ronde is zeker geen luxe en supergezond.



## Nieuwe medewerker

Na een lange zoektocht hebben we een nieuwe assistente in het meisjeshuis gekregen, Het is een alleenstaande moeder met twee dochters van 10 en 13. Ze is een aantal jaren opgevangen in een huis voor moeders met kinderen zonder familie. Ze leren er hoe ze voor hun kinderen moeten zorgen, naaien, groente verbouwen e.d. Ze is analfabeet, maar heeft heel goede sociale vaardigheden. Daar kunnen we in ons project heel veel voordeel van hebben. Kinderen uit de laagste bevolkingslaag en/of straatkinderen hebben hierin een enorme achterstand. Ik ben daarom heel blij met de aanwezigheid en invloed van Laily en haar dochters.



## Kapper aan huis

Ook de andere verzorgers hebben vele talenten. Naast de dagelijkse zorg en huiswerkbegeleiding organiseren ze feestjes of een picknick. Ze spelen cricket en voetbal of ze knippen de haren van zowel de jongens als de kleine meisjes. Tiernermeisjes



hebben altijd lang haar, dus dat is makkelijk. Je zet een bankje buiten, gaat na de knipbeurt badderen en veegt het haar op. Makkelijk en voordelig.

### Dagopvang

Naast de 48 kinderen die dag en nacht bij ons wonen hebben we ook 7 kinderen die alleen overdag in één van de huizen verblijven. De vader en/of moeder gaat werken en het kind was de hele dag alleen. Ze zwierven op straat, gingen niet naar school en konden zo gemakkelijk in verkeerde handen vallen. Lion is een echte boef van 4 jaar, die je niet alleen kun achterlaten. Mim en haar broertje Tamim (5 en 3,5 jaar) bijvoorbeeld werden met een bordje rijst van 7.30 - 19.00 uur opgesloten. Je begrijpt dat ze bij ons de koning te rijk zijn. Omdat er inkomsten zijn, betalen de meesten een bijdrage voor de opvang.



### Tentamens voor het eerste rapport van 2012

De kinderen hebben een aantal weken hard gestudeerd, want er moesten tentamens gemaakt worden om de lesstof van de eerste maanden te toetsen. Ondanks hun inspanningen heeft bijna de helft van de middelbare schoolleerlingen onvoldoendes behaald. Vooral wiskunde en Engels zijn lastige onderwerpen. We zullen samen met de kinderen plannen ter verbetering maken. De lagere school heeft gelukkig beter gescoord, behalve drie kinderen in klas 5 hebben ze allemaal voldoende behaald.



### Voortgezet onderwijs

Met de twee tieners die de opleiding tot patholoog volgen gaat het erg goed. Ondanks dat ze in een aparte kamer wonen zijn ze zeer betrokken bij onze huizen. Als tegenprestatie voor hun studietoelage geven ze les aan de kleintjes en helpen bij de organisatie van sporttoernooien en festivals. Het zijn echt de grote broers van de familie, die hun jongere broertjes en zusjes steunen. Twee meisjes, Mukta en Menoti volgen "college" ter voorbereiding op hun studie voor dokter en verpleegkundige. Na de zomervakantie gaat ook Liza nog twee jaar naar college alvorens zich verder in "business" te specialiseren.



### Feestjes

April is een bijzondere maand, want dan vieren we het Paasfeest en het Bengaals Nieuwjaar. 's Morgens om half zes wandelen we naar de openluchtdienst, waar we bij zonsopkomst met elkaar Pasen vieren.

Op 14 april is het Bengaals Nieuwjaar en leven de kinderen zich uit met zang, dans en toneelstukjes. Vooral dat laatste is aanleiding voor veel hilariteit. Een aantal kinderen is erg creatief en ze bedenken zelf de onderwerpen en uitwerking. De tieners waren uitgenodigd op een feest in ons dorp om hun komische talenten aan het grote publiek te laten zien.





## Wereldmarkt

Omdat er niet veel gelegenheden zijn om het mooie handwerk uit Bangladesh te verkopen en het bijzondere werk van JW Support te promoten heeft Joke samen met collega Petra van de Wereldwinkel een "goede doelen markt" georganiseerd. Omdat de achterban van de deelnemers uit Afrika, Azië, Zuid Amerika en Europa kwamen hebben we de naam Wereldmarkt gekozen. Dankzij de medewerking van een aantal vrijwilligers van de Oude kerk, konden we daar op 5 mei onze eerste Wereldmarkt houden. Ondanks de kou waren er enthousiaste bezoekers, die de wereldreis langs de diverse continenten hebben gemaakt. Ze waren geïnteresseerd in de verhalen van de deelnemers, kochten leuke cadeautjes of deden een duit in het zakje voor een sponsorloop. Met hun aanwezigheid en bijdragen verwarmden ze ons en onze achterban.

Er is gesmuld van de fair trade koffie/thee met "homemade" cake, taart, muffins of brownies. De opbrengst van al dit lekkers was voor de kinderen in ons opvanghuis Savar.



## Spinningmarathon

Op de sportschool van Petra en Joke wordt op 16 juni a.s. een sportief evenement georganiseerd. Met tientallen tegelijk gaan we op de fiets om geld in te zamelen voor een achttal Goede Doelen. JW Support is er één van en enthousiaste sportievelingen kunnen zich nog melden om een uurtje te trappen voor de Banglakids. Mocht dat niet lukken, dan kun je ons natuurlijk ook sponsoren via rekening 98.04.73.098 o.v.v. spinningmarathon Banglakids.



### Tenslotte

Op de website [www.jwsupport.nl](http://www.jwsupport.nl) staan nieuwe foto's van de kinderen en op de pagina cadeau artikelen staan nieuwe producten. Dank aan alle trouwe donateurs, het is heel belangrijk dat ons werk gedragen wordt door velen. Zo kunnen we ook in crisistijd het mooie werk in Bangladesh voortzetten. U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen aan andere geïnteresseerden. Als u organisaties kent die ons willen steunen hoor ik dat graag. Ook mogelijkheden voor promotie en verkoop van het handwerk zijn welkom.

Met vriendelijke groet,

*Joke Wittekoek*

### Stichtingsbestuur:

Voorzitter:	Joke Wittekoek	Initiatiefneemster
Secretaris:	Daniëlle van Dijk	
Penningmeester:	Johan van Bruggen	

Informatie over de projecten en hoe u die kunt ondersteunen en voor het bestellen van artikelen: [www.jwsupport.nl](http://www.jwsupport.nl)

Email: [whitecake@jwsupport.nl](mailto:whitecake@jwsupport.nl) Telefoon: 070-3477620

Giften voor het project kunt u overmaken op: bankrekening: 98.04.73.098 t.n.v JW Support te Zoetermeer