

JW Support

Dutch Shalom Family for Children Bangladesh
opvang voor straatkinderen in Savar, Dhaka, Bangladesh



Nieuwsbrief 18,
Januari 2014

Allereerst wil ik u namens alle betrokkenen in onze projecten een gelukkig Nieuwjaar wensen én alle gulle gevers heel hartelijk danken voor de trouwe steun. Zonder uw hulp kan ik het mooie en noodzakelijke werk in Bangladesh niet uitvoeren.

Deze nieuwsbrief is gevuld met belevenissen van mijn laatste bezoek in het najaar. Er komen 3 kinderen aan het woord in de rubriek "kennismaken met" en natuurlijk de laatste nieuwtjes van de slumschool, het project naaien en borduren en Golpata Eco Tours.



Situatie in Bangladesh

Eind september ben ik weer voor 8 weken afgereisd naar Bangladesh. Begin oktober kwam nicht Jorina gezellig op bezoek en ik heb heel wat uren doorgebracht op kantoor om de reisactiviteiten te coördineren. Vooral het ontwikkelen van de website en het vaststellen van de algemene voorwaarden heeft heel wat voeten in de aarde gehad.



De kinderen vinden het maar niks als ik voor een paar dagen naar Dhaka ga. Ik heb vele malen uitgelegd dat de werkzaamheden in hun voordeel zijn. Het is nl. de bedoeling om lokaal inkomsten te genereren en zoals in elk bedrijf moet je, om dat te bereiken, eerst investeren (tijd en geld).



Tijdens mijn verblijf in Dhaka sliep ik of bij mijn partner Mahadi thuis en als daar geen plaats was, werd ik bij familie of vrienden ondergebracht.

De Bengalen zijn enorm gastvrij en als ze er lucht van kregen dat ik nog geen slaapplek had, werd ik meteen uitgenodigd om te blijven logeren.

Ze zijn ook nieuwsgierig en willen het naadje van de kous weten over "mijn kinderen". Dit heeft tot resultaat gehad dat een islamitische vrouwen gebedsgroep nu geld inzamelt en ons spiritueel en financieel steunt.

Door de politieke onrust werd er helaas weer flink gestaakt. Deze periodes bracht ik bij de kinderen door. Het is er veilig en gezellig en daarom de meeste geschikte plek als de politieke leiders het land proberen te ontwrichten.



Dutch Shalom Family for Children

Omdat ik het belangrijk vind dat de kinderen met respect naar elkaars culturele en religieuze achtergrond kijken, vieren we alle belangrijke festivals. In oktober was er het islamitische offerfeest, het hindoeïstische Durga Puja en natuurlijk werden Jorina en ik verblijd met een Dutch Shalom festival. Er wordt gezongen, gedanst, een gedicht voorgedragen en deze keer was er zelfs een optreden van een aantal tieners met Jorina, hun "special Vabi" (koosnaampje voor dierbaar schoonzusje).

Het is niet altijd feest in onze grote familie.

- Na 5 jaar heeft Albino, één van de leiders van de tieners ons verlaten voor een beter betaald baantje. We zijn hem zeer erkentelijk voor de manier waarop hij onze jongens heeft begeleid.
- Een aantal tieners bezorgen ons regelmatig hoofdpijn: eentje had geen zin meer in school en heeft zijn boeken verscheurd. Gelukkig hebben we hem overgehaald om een vakopleiding te gaan volgen. Na een stageperiode van 4 maanden bij een garage wil hij nu automonteur worden.
- Een ander steelt geld om snoep of sigaretten te kopen.
- Een tweetal denken dat ze oud en wijs genoeg zijn om zelf te bepalen wat wel en niet kan en dit leidt regelmatig tot conflicten met de leiding.

Gelukkig doen de meeste studenten enorm hun best op school en draaien lekker mee in de dagelijkse routine. In februari doen 10 jongeren eindexamen voor de Middelbare school en we zijn druk in discussie over hun toekomst. Gaan ze doorleren of een vakopleiding volgen of gaan ze een baantje zoeken.

Automonteur met manager ⇒

Slumschool

Door drukke werkzaamheden en alle stakingen ben ik er niet toe gekomen om de slumschool te bezoeken. Van de coördinator Dino hoorde ik, dat het met de kinderen en hun studie goed gaat. Ze zijn heel blij dat ze de kans krijgen om te leren en elke dag een eenvoudige doch gezonde maaltijd ontvangen.

Vakopleiding naaien en borduren

Van een kerkelijk Solidariteitsfonds hebben we geld gekregen om 3 nieuw naaimachines te kopen. Zo krijgen de dames een nog bredere opleiding en kunnen ze nog meer opdrachten aannemen en betere kwaliteit leveren. De bezochte (kerst)markten hebben helaas een bescheiden verkoop laten zien, waardoor er niet veel nieuwe bestellingen gedaan kunnen worden. Gelukkig krijgen ze wel regelmatig bestellingen van buitenlanders die in Dhaka werken en wonen, waardoor er toch inkomsten zijn om een bijdrage aan de vaste lasten te leveren. Daarnaast draagt JW Support bij aan de huur en het salaris van de leraar.



Kennismaken met...

Dit is een vaste rubriek waarin u kunt kennismaken met onze kinderen, hun achtergrond en toekomstdromen. Deze keer stel ik Habib, Sabina en Dhuku aan u voor.



Habib is 19 jaar en een zeer gemotiveerde leerling. Hij kreeg 9 jaar geleden de kans om naar school te gaan en heeft dit met beide handen aangegrepen. Hij heeft nog 1 zusje en 2 jongere broers. Zijn ouders zijn analfabeet en werken hard om in hun onderhoud te voorzien. Jaren geleden zijn ze opgelicht, waardoor ze nog steeds bezig zijn een torenhoge schuld af te betalen.

Habib is slim genoeg om door te leren, maar hij wil heel graag naar het buitenland om (veel) geld te verdienen en zo zijn ouders te ontlasten. Hij is dol op zijn oma en gaat in de vakantie graag een paar dagen bij haar logeren.

Zijn lievelingseten is rijst met vis, hij speelt graag voetbal en Engels is zijn favoriete vak op school. Ik geniet al jaren van zijn talenknobbel, want we hebben altijd leuke gesprekken. Ik heb een stille hoop dat wij hem bij onze toeristische activiteiten kunnen betrekken. Dan kan hij èn geld verdienen èn zichzelf blijven ontplooiën met vakopleidingen.



Sabina is 14 jaar en zit in klas 6 (1^e klas van de middelbare school). Ze is jaren geleden door haar stiefvader bij een weeshuis gebracht en woont nu alweer 4 jaar in ons project. Doordat ze helemaal niemand heeft die naar haar omkijkt vertoont ze regelmatig gedragsproblemen.

Ook al wordt er voor de andere kinderen niet of nauwelijks gezorgd, op papier hebben ze een moeder/vader/oom/tante. Die bellen zo af en toe eens op en in de vakantie proberen we altijd dat de kinderen er een paar dagen gaan logeren.

Het lukt de manager soms om voor Sabina en andere kinderen die nergens heen kunnen een alternatief logeeraf adres te vinden, maar dat lukt niet altijd. Haar mooiste uitstapje was een bezoek aan het strand van Cox's Bazar. Haar grote voorbeeld is Minoty, haar "grote zus" in het project, omdat zij altijd geduldig is en zich netjes gedraagt.

Sabina kijkt in haar vrije tijd graag tv, het liefst muziek of dansprogramma's. Ze wil graag piloot worden en naar Zwitserland emigreren. Ze heeft ooit een plaatje gezien van de bergen en is er helemaal verliefd op geworden. Voorlopig is het voor ons allemaal een enorme uitdaging om haar door de puberteit heen te loodsen.



Dhuku is 11 jaar en woont nu bijna 5 jaar bij ons. Daarvoor had hij al ruim een jaar op straat geleefd. Het leek erop dat hij maar één oudere broer had, die verslaafd is aan drugs en lijm snuiven. Intussen blijkt er een grote zus te zijn, die al jaren is getrouwd en weinig interesse toont voor haar kleine broertje.

Soms zijn families heel hecht en zorgzaam, maar andere keren is men zo druk met overleven dat alle extra ballast wordt vermeden. Hij had een hechte band met huisvader Joy, die twee jaar geleden een andere baan heeft geaccepteerd. Dhuku voelt zich daarom erg verloren en compenseert zijn frustraties met slecht gedrag. Hij is af en toe heel boos, steelt soms geld en is geobsedeerd door sigaretten. Een paar maanden geleden heeft hij zeer vastbesloten gemeld dat hij klaar is met school. De manager probeert nu een leer- werkplek te vinden, zodat hij zich verder kan ontplooiën. Hiervoor hebben we zelfs de commissioner (soort burgemeester) geïnformeerd, omdat we niet beschuldigd willen worden van kinderarbeid.

We hebben het laatste jaar heel veel tijd en energie gestoken om hem op het rechte pad te houden, maar zijn nu professionele hulp aan het zoeken, omdat we met al onze liefde en gezonde boerenverstand niet goed meer weten hoe we hem het beste kunnen begeleiden. Gelukkig is er ook een lichtpuntje: Dhuku is dol op cricket, zowel zelf spelen als kijken naar wedstrijden. De Indiase speler Sachin is zijn grote favoriet.

Toerisme activiteiten

Onder de naam Golpata Eco Tours heb ik met mijn lokale partner Mahadi een reisbureau opgestart. Promotie van onze activiteiten en het optuigen van de website vergt veel geduld en energie.

We zijn gespecialiseerd in individuele reizen en kleine groepsreizen. De gasten slapen zoveel mogelijk bij de mensen thuis of in kleine hotels, waardoor ze optimaal kunnen genieten van de gastvrijheid van de bevolking. Sinds 1 november hebben we ons eigen Bed & Breakfast op een kwartiertje rijden van het vliegveld.

Op onze website www.jwsupport.nl/fairtourism kunt u meer lezen over de mogelijkheden. Hebt u zin om Bangladesh te bezoeken of kent u mensen die geïnteresseerd zijn in een bezoek, neem dan contact met ons op.



Tenslotte

Wij vertrouwen erop dat we ook in 2014 de ingeslagen weg kunnen voortzetten. Wilt u ons gedenken in uw gebed of steunen met kinderkleding, oude (bruikbare) mobieltjes of een gift op rekening NL63.ABNA.098.04.73.098.

Kent u anderen die geïnteresseerd zijn in ons werk, stuur deze nieuwsbrief door of geef de namen door aan het bestuur.

Joke Wittekoek

Stichtingsbestuur:

Voorzitter: Joke Wittekoek Initiatiefneemster

Secretaris: Danielle van Dijk

Penningmeester: Johan van Bruggen

Informatie over de projecten en hoe u die kunt ondersteunen en voor het bestellen van artikelen: www.jwsupport.nl

Email: whitecake@jwsupport.nl Telefoon: 070 347 76 20

Giften voor het project kunt u overmaken op: bankrekening: **NL63.ABNA.0980.473.098** t.n.v JW Support te Zoetermeer

JW support, 201401 HVE