

JW Support

Dutch Shalom Family for Children Bangladesh
opvang voor straatkinderen in Savar, Dhaka, Bangladesh



Nieuwsbrief 21,
september 2015

Voor u ligt de nieuwsbrief van de stichting JW Support met de laatste nieuwtjes van onze projecten in Bangladesh. De slumschool is met financiële support uit Australië verhuisd naar een andere locatie, de vakopleiding tailoring heeft een mooie opdracht in het verschiep en onze grote Dutch Shalom family is het laatste jaar enigszins gekrompen. Omdat de winst van de Golpata activiteiten bestemd is voor de continuïteit van onze lokale projecten, delen we de ontwikkelingen met de JW Support achterban. Je weet maar nooit hoe we via deze nieuwsbrief reislustigen kunnen motiveren naar Bangladesh af te reizen. Mocht u naar aanleiding van onze nieuwsbrief vragen hebben dan horen wij het graag. Het bestuur wenst u veel leesplezier.



Dutch Shalom Family for Children

Toen ik negen jaar geleden een deel van het oude Dacca Home overnam waren er 42 kinderen om voor te zorgen. Een paar jaar later waren dat er ruim 50 met nog eens 12 kinderen die schoolsupport ontvingen. Intussen zijn een aantal jongeren afgezwaaid omdat ze klaar waren met hun opleiding, terug konden of moesten naar hun familie of elders een goede opvang hebben gekregen.

In 2014 zijn de eerste twee studenten afgezwaaid. Sumon en Shisir



hebben hun opleiding tot laborant/patholoog afgerond en beiden werk gevonden. Shisir werkt in het laboratorium van een ziekenhuis net buiten Dhaka. Sumon heeft ook nog een tijdje als leraar gewerkt en is nu bezig om naar Maleisië te gaan voor een Universitaire opleiding. Er worden regelmatig beurzen (scholarships) door de beide overheden uitgedeeld en Sumon is één van de gelukkigen.



Begin dit jaar hebben 3 jongens hun diploma voor de middelbare school behaald. Ariful en Newton gaan door met een vakopleiding voor elektriciens en automonteur en Bepul is terug naar zijn familie. Hij weet nog niet precies wat hij wil, maar er zijn intussen familieleden met een redelijk inkomen, zodat ze verder zelf voor hem kunnen zorgen.



En zo konden er het laatste jaar nog drie jongeren terug naar hun familie: Shohel's moeder is hertrouwd en ze zijn met zijn allen bij de familie van haar echtgenoot gaan wonen, Roni en Subarna kunnen, gezien de verbeterde familie omstandigheden, gewoon weer thuis wonen en daar hun opleiding vervolgen.



Vier jongeren hebben hun opleiding aan de wilgen gehangen: Rashel woont samen met zijn moeder en heeft af en toe een baantje, Subro, Dhuku en Reshma hadden nergens zin in en zijn door ons bij hun familie teruggeplaatst. De kinderen die bij ons wonen mogen zich ontplooiën op een manier die het beste bij hen past. Niks doen is echter geen optie. Als na veel motiverende gesprekken blijkt dat ze echt niks willen, nemen we contact op met moeder, zus, oom of tante en dragen we de verantwoordelijkheid weer over aan de familie.



Vijf jongeren zijn naar een soort kostschool gegaan: Hashem, Kashem en Tamim zijn door hun vader in een zgn. madrassa geplaatst (een moslim internaat). Sabina zit in een weeshuis voor meisjes, waar veel naschoolse activiteiten zijn en waar ze het heel erg naar haar zin heeft. Farjana kon niet goed meekomen op school en na de lagere school hebben we een plek gevonden waar ze leert koken, naaien e.d. Ook zij is gelukkig op haar nieuwe stek.

Vier jongeren hebben hun opleiding afgerond en een baantje gevonden: Rabbi, Shafiquel, Omreto en Ariful hebben zich dankzij uw support goed kunnen voorbereiden op hun toekomst.

Nu wonen er 35 jongeren in onze opvanghuizen en daarnaast betalen we voor 6 jongeren hun (vak)opleiding. Mocht u denken dat we nu veel geld besparen dan moet ik u teleurstellen. Natuurlijk nemen de kosten af, maar doordat alles jaarlijks veel duurder wordt (kostenstijging van ca. 8% per jaar) en de euro momenteel 20% minder waard is t.o.v. een jaar geleden, hebben we toch nog steeds zo'n € 2.300,00 per maand nodig om het kindertehuis voort te zetten. Wel zijn we aan het kijken of we bijvoorbeeld in 2016 de jongenshuizen kunnen samenvoegen.

Omdat ik onverwacht eerder naar Nederland ben gekomen kan ik u niet een paar kinderen voorstellen. In de volgende nieuwsbrief zullen we de "kennismaking met" weer voortzetten.

Pasen en Picnic

Eén van de jaarlijkse hoogtepunten is de picnic in februari. Dit keer hebben we een oud paleis bewonderd en daarna gezellig spelletjes gedaan en natuurlijk gesmuld van een bakje rijst met een kippenkluif erin. Met Pasen gaat de hele familie op zijn Paasbest gekleed om 6 uur 's morgens naar de openlucht Paasviering. Daarna is er dan een heerlijk ontbijt met rijstepap, gepofte rijst en zoete ballen gemaakt van melk en suiker.



Eid /Suikerfeest

Een Italiaanse broeder, die veel voor straatkinderen doet, had ter ere van het einde van de Ramadan een feestje voor 50 kinderen georganiseerd. Ze kregen voorlichting over hygiëne, samenwerken en de voordelen van scholing. Ze konden hun haar laten knippen door het "Dutch Shalom Kappersteam", ze kregen nieuwe kleren en natuurlijk lekker eten en drinken.



Computerles

Onze tienerjongens zijn al online via hun mobieltjes, maar ook de meiden vroegen ons steeds vaker om een computer en toegang tot internet. Het eerste is gelukt. De computer is geschonken door een kerkelijke organisatie in Amsterdam. Binnen drie maanden hebben de meiden de basisbegrippen en toepassingen geleerd. Toegang tot internet moet nog even wachten omdat we dan een modem moeten



kopen en maandelijks abonnementsgeld nodig hebben.

De tienerjongens hebben bijna allemaal een baantje als huiswerk-begeleider en met het geld dat ze verdienen betalen ze een deel van hun studie maar kopen ook beltegoed en toegang tot internet.

Slumschool

Omdat de huiseigenaar van de school 50% huurverhoging eiste moest Dino noodgedwongen op zoek naar andere huisvesting. Hierbij moet je dan weer 2 maanden huur vooruit betalen en verhuiskosten maken, maar gelukkig heeft een sponsor in Australië een benefiet concert georganiseerd en daarmee de benodigde 3000 dollar ingezameld. Ook heeft hij geld gedoneerd om muziekinstrumenten aan te schaffen, 2 gitaren en een keyboard.

Via een Nederlandse stichting kon er een nieuwe laptop worden gekocht en met een aantal 2^e hands laptops (geschonken door vertrekkende buitenlanders) kunnen de kinderen nu ook het internet verkennen en leren omgaan met Word, Excell en andere handige programma's.

In november en december komt er een vrijwilliger uit Duitsland les geven aan de slumschool. Hij zal gedurende zijn verblijf in ons B&B wonen. Zo kunnen we elkaar en elkaars werk op een leuke manier ondersteunen.



Toeristische activiteiten



Dit najaar hopen we de eerste officiële Nederlandse gasten te begroeten. Het is erg leuk om bezig te zijn met de voorbereidingen en ik heb eigenlijk wel zin om mee te gaan ☺. We zijn ook druk met de voorbereidingen voor combinatiereizen met de buurlanden.

In het kader hiervan hebben mijn business partner Mahadi en ik een werkbezoek gebracht aan Myanmar. Omdat de Golpata geldpot nog niet voldoende gevuld was, hebben we deze reis zelf betaald en het was zeer de moeite waard. Overigens is Golpata een zelfstandig draaiende business, die geen enkele euro krijgt van de JW Support donaties. We gebruiken af en toe de Nederlandse rekening om de geldstromen van Europa naar Bangladesh soepel te laten verlopen, maar dat is dan ook alles.



Combinaties

Eén van onze gasten in de Bed & Breakfast had in 2014 drie maanden in Dhaka gewoond en wilde graag exclusieve tassen laten maken via een klein lokaal bedrijf of project, waarbij de opbrengst meteen bij de makers terecht zou komen en niet bij een tussenpersoon. Vorig jaar kon zij haar plannen niet realiseren en nu kwam ze terug met haar ontwerp, op zoek naar de ideale plek om een tiental voorbeeldtassen te laten maken en te zijner tijd ook het definitieve ontwerp in productie te geven.

Een gesprek met Dino Halder en een bezoek aan de vakopleiding naaien en borduren, die door ons al jaren wordt gesteund, gaf de juiste match. Binnenkort wordt de website gelanceerd en zullen we zeker proberen deze initiatiefrijke jongedame te steunen met promotie voor haar mooie, originele tassen.



Vakopleiding naaien en borduren

Zo zie je maar hoe het één met het ander verbonden kan worden, Dino en zijn team zitten daarentegen ook niet stil. Ze hebben hun assortiment uitgebreid met leren tasjes, en portemonnees en hebben een prachtige tas gemaakt van jute en ananasblad. Het is een pracht voorbeeld van hergebruik en zorg voor de natuur. Het blad van de ananas werd hooguit voor compost gebruikt, maar nu men heeft ontdekt dat er een stevige stof van gemaakt kan worden, ligt er een mooie toekomst in het verschiet.

Tenslotte

Eén van onze trouwe donateurs kwam onlangs met een leuke tip. Via www.123inkt.nl kun je lege cartridges inleveren en krijg je een vergoeding, die je aan ons kunt doneren. Kijk op hun website onder het kopje recycle en zoek de stichting JW Support in de lijst met goede doelen. Alle beetjes helpen ☺

Om ons werk voort te zetten hebben we uw support hard nodig. Wilt u ons blijven steunen met gebed, kinderkleding, bruikbare mobieltjes of laptops. U kunt uw gift overmaken op rekening NL63.ABNA.098.04.73.098. Kent u anderen die geïnteresseerd zijn in ons werk, stuur deze nieuwsbrief door of geef de namen door aan het bestuur.



Hartelijke groet, Joke Wittekoek

Stichtingsbestuur:

Voorzitter:	Joke Wittekoek	Initiatiefneemster
Secretaris:	Danielle van Dijk	
Penningmeester:	Johan van Bruggen	

Informatie over de projecten en hoe u die kunt ondersteunen en voor het bestellen van artikelen: www.jwsupport.nl

Email: whitecake@jwsupport.nl Telefoon: 070 347 76 20

Giften kunt u overmaken op: bankrekening: NL63 ABNA 09804 73098 t.n.v JW Support te Zoetermeer