

JW Support

Dutch Shalom Family for Children Bangladesh
opvang voor straatkinderen in Savar, Dhaka, Bangladesh



Nieuwsbrief 25,
September 2017

Voor u ligt de nieuwsbrief van de stichting JW Support met de laatste nieuwtjes van onze projecten in Bangladesh. We zijn alweer over de helft van 2017, maar we kijken toch nog even terug naar Pasen en Pohela Boishak (Nieuwjaar in Bangladesh). We kijken vooruit met de 4 studenten, die in mei hun diploma voor de middelbare school ontvingen en u kunt lezen over Dino Halder, die van een stichting naar NGO transformeert, zodat het gemakkelijker wordt om geld uit het buitenland te ontvangen en ook kleine bedrijfjes zoals zijn naai atelier een officiële status te geven. In de rubriek 'kennismaken met' deze keer een interview met Joy en Reshma uit ons opvanghuis Dutch Shalom Family for Children in Savar. Mocht u naar aanleiding van onze nieuwsbrief vragen hebben dan horen wij het graag. Het bestuur wenst u veel leesplezier.

Dutch Shalom Family for Children

In februari hebben 4 jongeren examen gedaan voor de middelbare school en alle 4 gelukkig geslaagd. Barsha is bij haar moeder gaan wonen, die intussen is hertrouwd en haar man verdient genoeg om het schoolgeld voor Barsha's vervolgopleiding te betalen. De 3 jongens, Ajaram, Sumon & Titu zijn alle drie naar een middelbare technische school gegaan. Helaas allemaal naar een andere school en zelfs buiten Dhaka, vanwege hun keuzepakket en vanwege de beperkte plaatsen en toegangseisen. Gelukkig gaat het in een 2 gevallen om een kostschool, dus ze krijgen naast les ook kost en inwoning en deze opleidingen worden zwaar door de overheid gesubsidieerd en de baantjes liggen na de studie voor het oprapen. Dus beter een school wat verder weg, dan een 2e rangs opleiding zonder goede vooruitzichten. Het zal voor alle partijen wel wennen zijn, maar we houden contact per telefoon en tijdens de vakanties zullen ze regelmatig bij ons logeren.

In april hebben we - zoals elk jaar - met elkaar het Paasfeest gevierd, hetgeen betekent dat we 's morgens om half zes richting openlucht kerkdienst wandelen, na de viering gezellig met elkaar ontbijten (gepofte rijst, yoghurt en een zoete bal) en natuurlijk een extra lekkere lunch met bijzondere rijst, veel groente en kip.

Dit jaar viel het Bengaalse nieuwjaar gelijk met Pasen, dus we zijn 's middags gezellig met elkaar op pad gegaan naar de nieuwe Berulia brug over de Turag rivier, een zijrivier van de grote Buriganga (het Bengaalse deel van de Ganges). Hier hebben we de bouw van de brug



bewondert, de stoere jongens zijn natuurlijk langs het talud omlaag geklommen en er was een mooi grasveld voor spelletjes en gezelligheid.

Kleine kinderen worden groot en daar horen ook nieuwe ervaringen en gevoelens bij. In het verleden heb ik al eens geschreven over Rabbi en Sabina die heftig verliefd waren en zelfs een keer samen zijn weggelopen. Wij hebben ze destijds (14 en 16 jaar jong) van elkaar gescheiden met de belofte dat als ze 18 waren een relatie mochten beginnen. Intussen hebben ze allebei een nieuwe partner en zijn kort geleden getrouwd. We wensen ze heel veel geluk toe in deze nieuwe levensfase. Dit geeft ons ook moed en vertrouwen voor alle

kalverliefdes waarmee we momenteel te maken hebben. Binnen de Bangladeshi cultuur is het niet toegestaan om als jongen en meisje de volwassen wereld te verkennen. Er wordt meteen getrouwd en nog heel vaak met een door je familie uitgekozen partner. Jongelui en vooral meisjes die op ontdekkings-tocht gaan worden gestraft en uitgestoten.



Vakopleiding naaien en borduren

Ik heb al eens eerder geschreven over de wens van Dino om een winkelpand te huren, zodat hij dagelijks de gemaakte producten kan showen en verkopen. Sinds kort is er een geschikt pand vlakbij school gevonden en dit moet nu opgeknapt en ingericht worden (verven, licht, showrekken en planken, stoffen voorraad etc). Ook is er een flinke waarborgsom nodig, maar gezien eerdere pogingen dit keer een alleszins redelijk bedrag. We zijn daarom op zoek naar investeerders, die ons willen helpen om dit winkeltje op te starten. We beloven 3% rendement op uw geïnvesteerde kapitaal. Mocht u interesse hebben dan graag een berichtje naar ondergetekende.



In de rubriek 'kennismaken met' stellen we deze keer Joy en Reshma aan u voor:



Joy Aslam is 16 jaar en woont al 6 jaar bij ons. Voor hij bij ons kwam wonen verkocht hij kranten of fruit bij verkeerslichten op een druk kruispunt in de hoofdstad. Nu zit hij in klas 9 van een gecombineerde middelbare school aangevuld met technische vakken. Het accent op deze scholen ligt op begrijpend leren met praktijk ervaring. Zijn vader is jaren geleden overleden. Zijn moeder is hertrouwd en heeft bij haar nieuwe echtgenote twee kleine kindjes. Ze wonen in een park en de nieuwe echtgenoot heeft niet zoveel op met hard werken en voor zijn gezin zorgen. Hij wilde dat Joy zijn opleidingen staaakte en zou gaan werken, zodat er eten is voor het nieuwe gezin van zijn moeder. Gelukkig hebben we dat tot nu toe weten te voorkomen, want Joy wil graag doorleren en een carrière in het leger of computer programmeur worden. Hij is dol op voetbal, zijn favoriete schoolvak is wiskunde en hij eet het liefst rijst met een pittig aardappeligerecht (alubhorta). Hij is goed in tekenen en geeft aan een paar kinderen les, zodat hij wat geld verdient voor persoonlijke uitgaven. Hij zou graag wat meer vrijheid willen, maar hij heeft al een paar keer laten zien, dat hij niet zo goed met vrijheid om kan gaan. Hij was verliefd en zat achter een meisje aan. Op zich niks lelijks, maar in de lokale cultuur onacceptabel, dus ja daar moet nog even over doorgepraat worden.



Reshma is 12, zit in klas 5 (eindexamen lagere school) en woont al 7 jaar bij ons. Haar vader is overleden en haar moeder is nooit hertrouwd. Haar moeder verkoopt soms groente op een lokale markt en soms brengt ze water naar de andere verkopers en omliggende winkeliers. Ze kan in deze omstandigheden niet voor Reshma zorgen en daarom woont zij bij ons in Savar. Haar moeder belt regelmatig en komt 1x per maand op bezoek; ook de schoolvakanties brengen ze samen door bij familie op het platteland. Haar moeder draagt ook een steentje bij in zorg voor haar dochter in de vorm van shampoo, zeep, slippers en kleding. Reshma is dol op ijs, touwtje springen en haar lievelingsvak is Engels. Haar droom is om dokter te worden, zodat ze andere mensen kan helpen.

Slumschool

Sinds een aantal jaren heeft Dino een stichting 'Friends for the poor people' genaamd. Nu is het in Bangladesh best ingewikkeld om wat dan ook te organiseren en achteraf bleek dat een stichting eigenlijk niet voldoet, maar destijds

was het de eenvoudigste manier om e.e.a. officieel op te tuigen. Gaandeweg bleek echter dat er nogal wat nadelen waren en de belangrijkste is eigenlijk dat er geen geld uit het buitenland ontvangen kan worden, tenzij je een tiental paperassen in veelvoud invult en indient en dan maar hopen dat je over je eigen geld mag beschikken.

Daarnaast bleek ook dat Dino geen salaris mocht ontvangen uit de inkomsten van de verkoop uit het naai atelier; hij mag natuurlijk ook geen geld afromen van de donaties, dus hoe moet hij dan zijn gezin onderhouden. Een paar jaar en vele gesprekken verder is er besloten dat er met hulp uit Australië en Nederland een zogenaamde NGO (een Niet-Gouvernementele Organisatie, die onafhankelijk is van de overheid en zich op een of andere manier richt op een verondersteld maatschappelijk belang) wordt opgestart.

De organisatie wordt dan geregistreerd bij het zgn. NGO bureau en dit geeft voor de toekomst veel meer mogelijkheden voor sociale bedrijven zoals het naai atelier en het ontvangen van donaties uit het buitenland.

De eerste stappen zijn gezet: een nieuwe naam 'LEF for Life' - het is eigenlijk een afkorting voor Love, Education & Food (liefde, onderwijs en eten) als basis voor een goed leven, maar het woord komt oorspronkelijk uit het Jiddisch en betekent hart en in onze Nederlandse taal betekent het moed. Alles bij elkaar is er heel veel moed nodig, zowel voor onze hulpvragers en hun begeleiders om het gevecht voor een beter leven aan te gaan. Maar wij geloven, dat alles

wat vanuit het hart met liefde wordt gedaan, gezegend zal worden en goede resultaten zal opleveren.

De statuten zijn aangepast en er is een enorme hoeveelheid papieren ingevuld ter ondersteuning van de registratie bij het NGO bureau. Er moet een nieuwe bankrekening met nationale en internationale faciliteiten komen. En dan begint het lange wachten. Hoe lang zullen we op de grote stapel aanvragen blijven liggen?



Golpata Eco Tours

Natuurlijk hebben de middelbare school kandidaten een prachtige reis gemaakt. We zijn dit keer naar Bogra & Rajshahi geweest, waar we historische en archeologische plaatsen hebben bezocht. Een wandeling naar de rivier in de avondschemer en een spannende boottocht maakten het geheel compleet. Het was mango en lichi tijd, hééérlijk vers en zoet! Na 6 dagen in meer dan 40 graden te hebben rondgebanjerd moest ik wel een paar dagen in een airco kamer in ons B & B bijkomen. De regentijd begon dit jaar al vroeg en in augustus is er heel veel regen gevallen en hebben ze in India alle sluizen in de waterkeringen geopend, waardoor



het Noorden van Bangladesh is ondergelopen. Hopelijk krijgen de boeren steun om hun gewassen opnieuw aan te planten. Want geen gewassen, geen verkoop, geen inkomen... Toerisme is een mooi alternatief om op het platteland wat geld te verdienen. We hopen dan ook op veel bezoekers.



Tenslotte

2e hands mobieltjes, mini laptop (netbook), tablets of een compact camera zijn van harte welkom in Bangladesh. Voorwaarde is wel dat ze nog bruikbaar zijn.

Het bestuur is zeer erkentelijk voor de steun van onze donoren, sommigen al meer dan 10 jaar! **Onek dhonnobad!** Zonder uw steun kunnen we niets. Als u daarom mensen of organisaties weet die ons werk willen steunen, dan kunt u deze nieuwsbrief doorsturen of contact opnemen met het bestuur. Alle belangrijke informatie vindt u onderaan deze nieuwsbrief.

Hartelijke groet,

Joke Wittekoek

Stichtingsbestuur:

Voorzitter: Joke Wittekoek Initiatiefneemster

Secretaris: Danielle van Dijk

Penningmeester: Johan van Bruggen

Informatie over de projecten en hoe u die kunt ondersteunen en voor het bestellen van artikelen: www.jwsupport.nl

Email: whitecake@jwsupport.nl Telefoon: 070 347 76 20

Giften kunt u overmaken op: bankrekening: NL63 ABNA 09804 73098 t.n.v JW Support te Zoetermeer
JW Support heeft de ANBI vrijstelling, zodat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn