

# JW Support

**Dutch Shalom Family for Children Bangladesh**  
opvang voor straatkinderen in Savar, Dhaka, Bangladesh



Nieuwsbrief 26,  
Maart 2018

Voor u ligt de nieuwsbrief van de stichting JW Support met de laatste nieuwtjes van onze projecten in Bangladesh. We zijn een beetje laat i.v.m. mijn verlengde verblijf in Bangladesh, vanwege de grote hoeveelheid gasten begin dit jaar in ons Bed & Breakfast. We zitten in de eindfase van de wisseling van stichting naar NGO voor LEF for Life (waaronder de slumschool in Dhaka valt). De winkel van de vakopleiding naaien en borduren heeft een sponsor gevonden en binnen onze Dutch Shalom Family for Children in Savar zijn weer de nodige wijzigingen te melden, waaronder het huwelijksfeest van onze huisvader Binoy. Mocht u naar aanleiding van onze nieuwsbrief vragen hebben dan horen wij het graag. Het bestuur wenst u veel leesplezier.



## Dutch Shalom Family for Children

Het nieuwe (school) jaar is al weer even geleden van start gegaan en alle kinderen zijn zich alweer aan het voorbereiden op de eerste tentamens. De middelbare school examens zijn in februari afgerond en de jongeren wachten nu op de uitslag én op hun reisje met hun Nederlandse moeder (Dutch mam), die altijd wel ergens in het land op onderzoek uit moet i.v.m. de reisactiviteiten voor Golpata Eco Tours.

Aan het begin van het schooljaar hebben we zes nieuwe kinderen begroet: drie meisjes uit het achterland van de Chittagong Hill-Tracts, één uit een arme familie in Faridpur en twee jongens.

**Mical** is de enige jongen binnen zijn familie en hij heeft 4 zussen. Zijn moeder is jaren geleden al overleden en in 2017 ook zijn vader. Zijn zussen zijn getrouwd en wonen bij hun schoonfamilie in. De Garoo's zijn relatief arme boeren en wonen ten noorden van Mymensingh, de 3<sup>e</sup> stad van Bangladesh. Mical heeft geen andere familie die voor hem kan zorgen en via ons netwerk werd hij bij ons geplaatst.

**Habib** is een slimme jongen, die jarenlang op een goede school heeft gezeten. Toen zijn ouders vorig jaar gingen scheiden werd hij bij zijn oma gedumpt, die niet genoeg geld heeft om voor hem te zorgen en zeker geen schoolgeld kan betalen.



**Domitha** is één van de meisjes die sinds januari in ons opvanghuis in Savar woont. Ze komt net als onze Ronika uit Khagrachharri, haar vader heeft zijn gezin in de steek gelaten en haar moeder is hertrouwd met een boer, die een bepaalde specerij verbouwd. Het is heel arbeidsintensief (zaaien, verzorgen, oogsten en drogen) en de inkomsten zijn laag. Ze heeft nog 2 zusjes en een broertje en er is vaak niet genoeg eten, laat staan geld voor school.



**Susmita & Dhonopati** komen uit hetzelfde dorp als onze Ajaram, die tegenwoordig op een vakschool buiten Dhaka zijn opleiding vervolgd. Het dorp ligt erg afgelegen en er is nauwelijks toegang tot goed onderwijs. Het is zo'n 8-10 uur reizen met de bus vanaf de hoofdstad Dhaka, dan nog met een lokaal busje en ca. 4-5 uur lopen. U begrijpt dat het onderwijs hier maar matig is, want wie wil er nu les geven in een dorp ver van de bewoonde wereld? Kinderen van deze stammen worden vaak naar een kostschool gestuurd, maar er zijn veel ouders die hier geen geld voor hebben. Ze leven van de landbouw of visserij (rivieren en meertjes) en als er geen familielid met een goed betaald baantje in de stad is, kunnen de kinderen vaak niet naar school.



Susmita heeft nog vier zusjes, haar vader is overleden en haar moeder probeert zo goed en zo kwaad als het gaat de eindjes aan elkaar te knopen. Dhonopati heeft nog 2 zusjes en een broertje en ook haar vader is overleden.



Als laatste kwam **Supriya** uit Faridpur bij ons wonen. Haar vader is riksja rijder en verdient hiermee niet genoeg om voor zijn vrouw en vijf dochters te zorgen. Een lokale hulpverlener probeert hen nu te begeleiden, door een paar kinderen in een opvanghuis te plaatsen en ze te helpen te voorkomen dat er nog meer kindjes komen, maar dat valt bij mensen zonder enige opleiding en inzicht niet mee. Ze willen graag een zoon, omdat die later voor hen zal gaan zorgen.... meisjes trouwen en verlaten het nest.



Het meisjeshuis is hiermee weer goed gevuld en dat is prima want de vaste lasten zijn gelijk of er nu 8 of 12 meisjes wonen. De lagere school is niet zo duur en wat extra rijst kunnen we ook wel kopen. Eer zij naar de middelbare school gaan, zijn er weer anderen die hun opleiding hebben afgerond, dus we kunnen binnen het huidige budget deze kinderen opvangen, begeleiden en hoop geven op een betere toekomst.



## Huwelijk Binoy

Lang tevoren aangekondigd, dus genoeg tijd voor de voorbereiding en voorpret, het huwelijk van onze huisvader Binoy en zijn Misty. Liedjes en gedichten gemaakt, muziek geselecteerd en dansjes ingestudeerd. Het was een leuke periode en omdat het in de wintervakantie viel, ook alle tijd om ons voor te bereiden. Ik had, als

Dutch mam, de eer om met de bruidegom de huwelijkskleding voor zijn bruid uit te gaan zoeken. Een bijzondere en mooie ervaring.



Golpata had per 1 februari een reis georganiseerd voor moeder en dochter van een Nederlands reisbureau, maar de dochter, Bouke, wilde al eerder komen en in het kader van de enorme gastvrijheid waar de Bengalen zo bekend om staan, werd ook zij deel van het uitbundige feest. Even snel naar de lokale markt om een sari te kopen en met open mond, oren en ogen ondergedompeld in de Bangladeshi huwelijksfestiviteiten. Op donderdagavond was er de zgn. Gaye Holut, een soort vrijgezellen feest, wat door de bruid en bruidegom apart wordt gevierd met veel symboliek en keiharde muziek én waarbij er over en weer een delegatie op bezoek gaat met cadeaus, kruiden, fruit en zoetigheden.



De huwelijksdag zelf is wat ingetogener, maar iedereen trok zijn/haar beste kleding aan en verheugde zich op de reis naar Dhaka; allemaal in een grote bus, met muziek en veel zang. Misty en Binoy zijn christen, dus de officiële plechtigheid vond plaats in een kerk. Registratie, inzegening en afgesloten met het aansnijden van een enorme taart, die ook meteen werd uitgedeeld. Daarna naar een conferentie oord, waar een uitgebreide lunch werd geserveerd en de mogelijkheid om met het bruidspaar op de foto te gaan.



## Slumschool

We zitten in het staartje van de omzetting van een stichting naar NGO en wachten met spanning op de uitkomst van het NGO buro. Als we geregistreerd worden heeft dat heel veel voordelen voor Dino om donaties te ontvangen en zijn producten internationaal aan te bieden.



Verder zijn ze erg druk met muzieklessen en ze krijgen regelmatig een uitnodiging om op een andere school mee te doen met een muziekkuitvoering of concert.



Vanaf schooljaar 2018 kunnen de leerlingen nu ook leskrijgen voor de middelbare school. Klas zes tot en met acht (junior highschool) is van start gegaan met ruim 40 leerlingen. Heel fijn voor hen dat ze gewoon naar dezelfde plek kunnen komen en zich verder kunnen ontwikkelen, zonder financiële zorgen.



Een aantal jaar geleden werden de eerste laptops aan de school geschonken en intussen hebben ze er een stuk of zeven, die in meer of mindere mate gebruikt kunnen worden. Tweedehands apparaten hebben de neiging niet optimaal te functioneren... Maar er is een groepje leerlingen dat erg geïnteresseerd is in het werken op en met een computer en zelfs programma's ontwikkeld! De nieuwe generatie smart kids, óók in Bangladesh ☺

Intussen is er ook een avondschool, waar zo'n 20 kinderen komen voor een goede maaltijd en twee uurtjes les. Overdag verzamelen ze plastic, papier, flesjes etc., die ze bij recycling winkels aanbieden en zo een (kleine) bijdrage leveren aan het gezinsinkomen.



### Vakopleiding naaien en borduren

De winkel waar de producten worden aangeboden, die gemaakt zijn in het kleine naai atelier van LEF for Life, draait op volle toeren. Er is een schenking ontvangen van een kerk in Amsterdam, er hebben zich enkele investeerders gemeld en de rest is door onze stichting geïnvesteerd. Er hangen zowel producten voor de lokale bevolking als voor de regelmatige buitenlandse bezoekers. Het is om de hoek van de school, dus het is heel gemakkelijk om even binnen te lopen en te kijken of er iets leuks, passends bij ligt/hangt. Ik heb bijvoorbeeld voor twee nieuwe wereld-burgers een mini quilt laten maken om cadeau te geven. Twee vliegen in één klap én een leuk origineel cadeau én werk voor de (jonge) dames die de quilts maken.



### Golpata Eco Tours

Ons Bed & Breakfast, dat sinds april vorig jaar is uitgebreid en nu 7 kamers heeft, loopt prima, Gasten van verschillend pluimage bezoeken Bangladesh en slapen één of meerdere nachten bij ons. In februari waren we zelfs een paar nachtjes volgeboekt 😊

We zouden echter graag zien dat er meer mensen een reisje via ons boeken. Daarom ben ik in maart voor de 3<sup>e</sup> keer naar de grote internationale vakantiebeurs ITB in Berlijn geweest. Dit keer gezellig met een collega tour operator uit Nederland. Overdag gingen we elk onze eigen weg, maar 's avonds gingen we lekker een hapje eten, samen of met andere collega's. Ik hoop dat we de komende maanden aanvragen krijgen, zodat ook dat onderdeel van onze business winstgevend gaat worden. Want ... winst betekent minder afhankelijk van donaties en meer werkgelegenheid in Bangladesh, een echte win-win situatie.



## Tenslotte

Tweede hands mobieltjes, mini laptop (netbook), tablets of een compact camera zijn van harte welkom in Bangladesh. Voorwaarde is wel dat ze nog bruikbaar zijn ☺

Het bestuur is zeer erkentelijk voor de steun van onze donoren, sommigen al meer dan 10 jaar! **Onek dhonnobad!** Zonder uw steun kunnen we niets. Als u mensen of organisaties weet die ons werk willen steunen, dan kunt u deze nieuwsbrief doorsturen of contact opnemen met het bestuur. Alle belangrijke informatie vindt u onderaan deze nieuwsbrief.

Hartelijke groet,

## Joke Wittekoek

### Stichtingsbestuur:

Voorzitter: Joke Wittekoek                      Initiatiefneemster

Secretaris:                      Danielle van Dijk

Penningmeester:                      Johan van Bruggen

Informatie over de projecten en hoe u die kunt ondersteunen en voor het bestellen van artikelen: [www.jwsupport.nl](http://www.jwsupport.nl)

Email: [whitecake@jwsupport.nl](mailto:whitecake@jwsupport.nl)                      Telefoon:                      070 347 76 20

Giften kunt u overmaken op: bankrekening: NL63 ABNA 09804 73098 t.n.v JW Support te Zoetermeer  
JW Support heeft de ANBI vrijstelling, zodat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn