

# JW Support

**Dutch Shalom Family for Children Bangladesh**  
opvang voor straatkinderen in Savar, Dhaka, Bangladesh



Nieuwsbrief 2,  
Mei 2007



*Dit is de 2<sup>e</sup> nieuwsbrief van JW Support. De stichting heeft als belangrijkste doel: 'het verbeteren van leefomstandigheden van kinderen en vrouwen in ontwikkelingslanden op het gebied van onderwijs, eerlijke handel en medische zorg'.*

## **De kinderen van onze 'Dutch Shalom Family for Children'**

Op 23 april ben ik uit Bangladesh teruggekomen, erg enthousiast over en dankbaar voor alles wat ik heb gezien en gehoord. Het gaat met alle kinderen erg goed. Ze doen het goed op school en genieten van hun vrije tijd. De kinderen zijn erg flexibel en sommigen hebben al zoveel meegemaakt, dat ze het verleden het liefst vergeten. Vandaag en morgen zijn belangrijk, vroeger is voorbij! Gelukkig ziet hun toekomst er zonnig uit! De familie is gegroeid tot 48 kinderen, doordat er 12 kinderen uit Mymensingh weer bij ons wonen.



## **Geen positieve bijdrage**

In mei, na de halfjaarlijkse schoolexamens nemen we afscheid van twee tieners. Zij hebben de afgelopen 1,5 jaar geen positieve bijdragen geleverd. Ze doen hun best niet op school, roken en proberen ook andere kinderen hierbij te betrekken. In december hebben we ze aangeboden naar een technische school te gaan, zodat ze meer met hun handen dan met hun hoofd bezig zouden zijn. Maar op de dag van aanmelding op de school kwamen ze gewoon niet opdagen. Zowel door de leiding van het jongenshuis als door onze projectleiding zijn vele gesprekken gevoerd, maar ze blijven dwars en stout. Om ervoor te zorgen, dat ze niet alle kinderen de verkeerde kant op trekken, hebben we besloten ze na het examen naar hun familie terug te sturen. Het klinkt hard, maar beter twee weg, dan straks alle 15 jongens op het verkeerde pad.

## **Feestje 1**

De tweede dag van mijn verblijf was het Pasen. Met alle kinderen gingen we naar een openlucht kerkdienst bij zonsopkomst, dat is om 06.00 uur. Er waren meer dan 500 mensen. Het was een feestelijke dienst met veel gezang, vooral door jongeren. Omdat we kinderen van verschillende religieuze achtergrond hebben, worden alle belangrijke feesten met elkaar gevierd. Vanuit Nederland had ik gevraagd om 's middags een projectfeestje



te organiseren. Hiervoor waren ook de 30 kinderen met leiding van de Shalom Family for Children (onze Bengaalse partner) uitgenodigd. Ook hier weer veel liedjes, sketches en natuurlijk, het belangrijkste op deze dag, het Paasverhaal.

## Feestje 2

Ter gelegenheid van het Bengaalse nieuwjaar, het jaar 1414, wilden de meisjes heel graag uit. Ergens naar een braderie of flaneren in een park. Het werd het laatste. Met 35 kinderen en acht leiding zijn we naar het Monument voor de Onafhankelijkheid geweest. Dit ligt op zo'n 40 minuten reistijd van onze huizen. Eerst tien minuten met een riksja en dan nog een half uur met een bus. Natuurlijk getraakteerd op een ijsje en een nootjesversnapering, want dat hoort erbij.



## Voorgenomen huwelijk

Onze administrateur in Savar, Pronoy, heeft zich verloofd en heeft trouwplannen voor december 2007. Natuurlijk hoop ik daarbij aanwezig te zijn. Van het bescheiden salaris dat wij als project kunnen betalen heeft hij niet zo goed kunnen sparen. Daarnaast is het de gewoonte in Bangladesh dat je als man ook je ouders elke maand geld geeft en de verloving heeft alle reserves al flink doen slinken. Ik heb beloofd in Nederland naar sponsors te zoeken, speciaal voor dit huwelijk. Hij heeft een begroting gemaakt en voor 600 euro komt er een fantastisch feest, waarbij natuurlijk onze kinderen aanwezig zullen zijn. Wilt u bijdragen aan dit feest?



## Rajshahi

In een klein dorpje in de provincie Rajshahi komen dagelijks jonge vrouwen bij elkaar om te borduren. Deze keer was ik weer in de gelegenheid om op werkbezoek te gaan en dit was zeker de moeite waard. Ze hadden weer nieuwe decoraties gemaakt (zie foto) en op de website kunt u zien hoe creatief deze vrouwen zijn. De komende tijd komt er meer aandacht voor de kwaliteit en de juiste afmetingen. Wie



wil er niet zo'n origineel handgemaakt dekbedovertrek?

## Financieel Nieuws

Het jaarverslag 2006 is gereed. Op verzoek zenden wij u dit toe. Ook kunt u het op onze website terugvinden. 15 kinderen zijn "geadopteerd" en voor 12 kinderen krijgen we een vaste bijdrage van € 10 tot eind 2007. Op 1 april was ik, JW, 25 jaar in dienst bij mijn werkgever (Fortis) en naar aanleiding hiervan hebben mijn collegae enthousiast actie gevoerd. Ook zijn er een aantal kerken en organisaties, die onze stichting in 2007 hebben verblijd met een aanzienlijke donatie.

**Voor alle liefdevolle giften, groot én klein, zeggen wij u hartelijk dank!**

Dit betekent niet dat we nu geen geld of giften meer nodig hebben. We zijn nog geen jaar bezig en er is echt een (reserve)potje nodig, waaruit bijv. onvoorziene tegenvallers betaald kunnen worden. Ons budget voor educatie is op en we hebben nog geen grote medische kosten gehad, maar dat kan zomaar veranderen. In Bangladesh bestaan geen ziektekostenverzekeringen, dus alles moet handje contantje. U kunt uw giften overmaken op rekening 98.04.73.098 t.n.v. JW Support te Voorburg.

### **Medische zorg**

Bangladesh kent geen ziektekostenverzekering en dat betekent dat de meeste arme mensen geen toegang hebben tot medische zorg. Mijn partner, Dilip Datta van de Shalom Bangladesh Mission Trust, heeft in 2003 een samenwerkingsverband opgericht in de streek Binnafoir ten noorden van Jamalpur. Dit is zijn geboortestreek en hij wil graag dat de mensen medische hulp kunnen krijgen. Er is een ziekenhuis gebouwd (zie foto) en ik heb het projectplan in huis voor de inrichting en de onkosten voor de eerste vijf jaar. Een kleine greep uit de



lijst van benodigdheden: 20 bedden, laboratoriuminrichting, ECG apparaat, Röntgenapparaat, ziekenauto, medicijnen, salarissen voor dokters en verpleegsters, telefoon etc. Om de armen van de medische hulp gebruik te laten maken wordt een speciaal pasjessysteem gebruikt. Kent u organisaties die deze plannen kunnen helpen verwezenlijken, dan horen wij dat graag. Natuurlijk mag u ook zelf geld overmaken op de rekening van JW Support o.v.v. ziekenhuis Binnafoir.



### **Tenslotte**

Maak ik van de gelegenheid gebruik alle donateurs hartelijk te danken voor hun support in de afgelopen maanden. Mag ik erop vertrouwen dat u blijft meeleven, meedenken en meegeven.

Hartelijke groet,

**Joke Wittekoek**

### **Stichtingsbestuur:**

Voorzitter: Willem Kasius directeur van Wika Trade

Secretaris: Daniëlle van Dijk

Penningmeester: Joke Wittekoek Initiatiefneemster

Informatie over de projecten en hoe u die kunt ondersteunen en voor het bestellen van artikelen: [www.jwsupport.nl](http://www.jwsupport.nl)

Email: [whitecake@jwsupport.nl](mailto:whitecake@jwsupport.nl)

Telefoon: 070-3477620

Giften voor het project kunt u overmaken op: Bankrekening: 98.04.73.098

Ten name van: JW Support te Voorburg