

JW Support

Dutch Shalom Family for Children Bangladesh
opvang voor straatkinderen in Savar, Dhaka, Bangladesh



Nieuwsbrief 16,
Januari 2013

Even mijmeren...

2013 is begin deze maand van start gegaan en dat is altijd een mooi moment om even terug te kijken. De kinderen hebben het schooljaar allemaal positief afgesloten en een maand lang van een welverdiende vakantie genoten. Mijn nichtje Jorina en ik hebben in oktober/november weer een heerlijke tijd gehad met de kinderen en een leuk uitstapje gemaakt. Jorina schrijft in deze nieuwsbrief over haar belevenissen. Tot en met november waren de uitgaven flink hoger dan de inkomsten en het was heel erg spannend of we het jaar positief konden afsluiten. Maar dankzij onze gulle achterban, die het hele jaar door, maar vooral in december heeft gedoneerd, is het helemaal goed gekomen. Er is een zelfs een klein plusje dat we aan de reserves kunnen toevoegen.



Alle donateurs onèk dhónobad (heel hartelijk dank)

Het werk in Bangladesh kan alleen gedaan worden dankzij uw/jullie steun. Hieronder een bijdrage van Dino Halder, de coördinator van de vakopleiding naaien en borduren, die al 3 jaar via JW Support jonge vrouwen uitzicht op een fijne toekomst geeft.



Vakopleiding naaien en borduren

Dear Donors,

My heart felt thanks to you for your sacrificial help towards our projects. Here I am explaining to you how we were able to help about 28 very poor women from slums in our tailoring project in 2012. With your help we were able to run a Tailoring Training Program for 10 girls and women in a batch for 3-4 months so in the last year we ran training for 3 batches. In the first 2 weeks they have been given literacy classes so that they could read and write all measurements. Along with it they have also learnt operating machines every day. In the next one and half months, they have learnt about the measurement table for different sizes of people, made pattern with papers and continued working with sewing machines. In the final 1-2 months they worked on making dresses for our school children in different sizes and style. They have also learnt making small clothes for babies, blouses and Salwar Kameez for Bangladeshi girls and women.



Many of these women were able to find jobs in garments factories, local handicraft workshops with the skill they have learnt from our project. Some women and girls managed to buy a machine and made a home based job. Some women left Dhaka city for their home village where they started small tailoring shops. To my knowledge most of the women and girls have jobs and can take care of their families in a proper way.



Thanks with Regards,
Dino Pravudan Halder, Chairman, Friends for the Poor People.

Samenvatting van Dino's bijdrage

Mijn hart is vervuld met dankbaarheid voor uw steun aan onze projecten. Met uw hulp volgden in 2012 zo'n 28 arme vrouwen uit de sloppenwijken de vakopleiding naaien. Het programma duurt 3-4 maanden en er is plaats voor 10 jonge vrouwen per groep. De eerste 2 weken leren ze lezen, rekenen en schrijven. Ook krijgen ze meteen praktijkles op de naaimachines. De volgende anderhalve maand wordt besteed aan het lezen en toepassen van maattabellen, patronen tekenen en verdere praktijklessen voor gebruik van de naaimachines. In de laatste periode ligt de nadruk op het zelf maken van diverse soorten kleding. Ze maken schooluniformen, babykleertjes en (tuniek) blouses.



De meeste vrouwen zijn na onze opleiding in staat om werk te vinden. Sommigen in een kledingfabriek, anderen bij een lokale kleermaker en er zijn zelfs een paar vrouwen een eigen bedrijfje begonnen. Ze kunnen met de in de opleiding opgedane ervaring op een goede manier voor hun gezin zorgen.

(foto's: rijstoogst)

Toerismeplannen

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, wilde ik graag gaan onderzoeken wat Bangladesh te bieden heeft voor toeristen. Met mijn lokale partner Mr. Mahadi en zijn vrouw ben ik op zoek gegaan naar een mooi resort in de buurt van Dhaka. Als je net bent geland heb je geen behoefte aan de hectiek van een grote stad, maar is het heerlijk om midden in de natuur even bij te komen van je lange reis.

Met de manager van het kindertehuis en zijn vrouw ben ik naar het Noorden, naar Ranpur/Dinajpur afgereisd. De hartelijke ontvangst door onze lokale gids Kallol, de bezichtiging van een prachtige historische hindoetempel, een rijstboerderij, een kleine weeffabriek, alles omgeven door prachtige rijstvelden en bananenplantages. Het was een opeenstapeling van hoogtepunten en we hebben er alle drie enorm van genoten. Nadat mijn nichtje Jorina was gearriveerd hebben we ook nog een bezoek gebracht aan het mooiste natuurgebied van Zuidoost Azië: de Sunderbans. Hieronder haar bijdrage in haar/onze belevenissen.

Jorina

Na een fijn en bijzonder bezoek aan vrienden in China ook nog 3 weken enorm genoten in Bangladesh. Het was fantastisch om alle kinderen



weer te zien. Zij hadden naar mijn komst uit gekeken, maar ook ik had de maanden en dagen afgeteld. Ik heb weer veel gezien en gedaan, ook samen met de kids. We zijn bij mensen op bezoek geweest voor Cha (thee) of een overheerlijke lunch. Overal word je even hartelijk ontvangen en er worden altijd lekkere en speciale gerechten voor ons gemaakt.



Er waren ook nog een paar feestdagen, dus hadden de kinderen vrij van school. We hebben met elkaar geluncht, veel gekletst en spelletjes gedaan. Gezellig met een paar meiden naar het 'winkelcentrum' om cadeautjes te kopen, echt een uitje, waar ze enorm van genieten.



De lagere school jongens gaan iedere middag naar een veldje vlakbij om cricket te spelen. Als cadeautje hadden ze een volleybal gekregen, dus die moest getest worden. Of Jorina sister ook even mee wilde doen!! Van het volleybalspel op zich kwam niet veel terecht, maar het was dikke pret. Het is ook super om te zien dat ze zo met elkaar spelen en even kunnen ontspannen na een dag school en voor de avondsessie huiswerk van minimaal 2 uur.



Op de vrije dagen van de tieners ben ik een paar keer met een aantal van hen op stap geweest. Zij spreken steeds beter Engels en het is leuk en interessant om met elkaar te praten en te discussiëren. We zijn b.v. naar een kerk geweest met mooie buitenmuurschilderingen. We hebben gewandeld door de natuur en ze hebben me plekken laten zien waar ze bijv. weleens hebben gepicknickt of waar ze vroeger met vrienden cricket speelden. Inclusief fotoshoot, waarbij de heren de boom in gingen. Onderweg heb ik op 7up getrakteerd, iets wat ze normaal niet krijgen, dus extra genieten. Het is echt genieten om zo een ochtend of middag met elkaar door te brengen en te praten over school, voetbal, etc.



Een ander hoogtepunt van deze reis was toch ook wel onze jungletrip per boot!! De organisatie daarvan ging echt op z'n Bengaals. We hoorden pas om 19.00 uur dat we om 22.00 uur in de bus moesten zitten!! Dus snel tas inpakken en op weg naar het busstation. We gingen met de nachtbus naar Khulna, waarvandaan onze boot zou vertrekken. Op zich een prima bus, maar ja de weg is nog steeds vol kuilen en gaten. Helaas niet veel geslapen, maar na een lekker ontbijt met ruti (pannenkoekjes) in een lokaal cafeetje, hebben we de stad Khulna onveilig gemaakt. We hebben een ziekenhuis, een lokale markt en een trouwerij bezocht en een boottochtje gemaakt om alvast in de stemming te komen.



Na een goede nacht slapen vroeg op en na een (koude) douche op weg naar DE boot voor onze 2 daagse jungletocht. De boot was met bezemen gekeerd, heel schoon en er was zelfs een Europese wc, hè tante J! De kok van ons mini cruiseschip heeft die 2 dagen heerlijk eten voor ons klaar gemaakt.



Vanuit Khulna voeren we richting Mongla en vandaar uit naar de Sundarbans, een gebied met veel Mangrovebossen in de rivierdelta van

de Gangesrivier en de Pasurrivier. Wat een schitterende natuur zeg en heerlijk rustig! Veel vogels en vlinders gezien, maar ook apen en een waterslang (met prooi). Een aantal keer aan land geweest om door de jungle te lopen, op aangelegde paden. Helaas geen Bengaalse tijger gezien, maar wel genoten van al het moois dat we tegenkwamen. We voeren ook langs verschillende dorpjes waar we werden nagezwaaid door de kinderen. In een van die dorpjes was voor ons nog een cultureel programma gepland, d.m.v. zang, dans en muziek hebben ze ons laten zien hoe ze o.a. de kost verdienen, namelijk door de visserij en de honing. Ze hadden het goed voorbereid en niet alleen wij hebben van het optreden genoten, maar ze hadden er zelf ook duidelijk plezier in.



Na 2 gezellige dagen weer met de nachtbus naar huis en lekker even bijkomen. Het was opnieuw een reis om nooit te vergeten en ik heb weer enorm genoten van de gezelligheid met de kids en de leiding van onze Dutch Shalom Family for Children.

Groetjes Jorina sister/vriendin

Vooruitblik

Daar betaald werk nog steeds niet in beeld is, hoop ik half februari weer voor langere tijd naar Bangladesh af te reizen. Gezellig veel tijd doorbrengen met de kinderen en opnieuw een paar interessante plaatsen bezoeken. Op mijn wensenlijstje staan de theeplantages in het Noordwesten en de kust met achterliggende heuvels in het Zuidwesten. Intussen is Mr. Mahadi ook druk met de voorbereidingen voor onze reisplannen. Het gaat daarbij niet alleen om de route, goede hotels en het vervoer, maar ook om respect voor de lokale bevolking, de natuur en duurzame investeringen in de branche.



Houdt u voor onze reisplannen vooral de website in de gaten www.jwsupport.nl. U kunt ons steunen met kinderkleding of een gift op rekening 98.04.73.098. Kent u anderen die ons werk een warm hart toedragen, stuur deze nieuwsbrief door of geef de namen door aan het bestuur.



Hartelijke groet,

Joke Wittekoek

Stichtingsbestuur:

Voorzitter: Joke Wittekoek Initiatiefneemster

Secretaris: Danielle van Dijk

Penningmeester: Johan van Bruggen

Informatie over de projecten en hoe u die kunt ondersteunen en voor het bestellen van artikelen: www.jwsupport.nl

Email: whitecake@jwsupport.nl Telefoon: 070-3477620

Giften voor het project kunt u overmaken op: bankrekening: 98.04.73.098 t.n.v JW Support te Zoetermeer