

# JW Support

**Dutch Shalom Family for Children Bangladesh**  
opvang voor straatkinderen in Savar, Dhaka, Bangladesh



Nieuwsbrief 27  
December 2018

Voor u ligt de nieuwsbrief van de stichting JW Support met de laatste nieuwtjes van onze projecten in Bangladesh. We zijn bijna aan het eind van het jaar 2018 en er is de afgelopen maanden weer van alles gebeurd in onze projecten. Voor de slumschool zijn we nog steeds bezig met de omzetting naar een NGO, er zijn bezoekers geweest van een Japanse stichting die vooral maaltijden voor de kinderen in de slums willen steunen, dus er komt steeds meer geld uit het buitenland dat via een lokale rekening ontvangen moet kunnen worden.

In de rubriek 'kennismaken met' een interview met Rhomottulla en Fatima uit ons opvanghuis Dutch Shalom Family for Children in Savar. Daarnast hebben we onze handen vol aan het begeleiden van de grote groep tieners in onze huizen.

Als u naar aanleiding van onze nieuwsbrief vragen hebt dan horen wij het graag. Het bestuur wenst u veel leesplezier.

## Dutch Shalom Family for Children

De twee jongens die begin dit jaar examens hebben gedaan voor de middelbare school zijn geslaagd en zetten ze hun opleiding voort op een soort MTS (middelbare technische school); Raju bouwkunde en Jolsha electriciën. Retuparna, het meisje had voor alle vakken een prachtig cijfer behalve voor Engels. Door de zenuwen had ze een fout gemaakt in haar registratie nummer waardoor het examen ongeldig werd. Ze doet nu een opleiding voor apothekersassistente en begin 2019 doet ze het vak Engels over, zodat ze toch haar middelbare school diploma op zak heeft. Daarna wil ze verpleegster worden. Natuurlijk hebben we een mooie tocht gemaakt, dit keer naar Barisal, het Venetië van Bangladesh en naar het strand van Kuakata. Het is elke keer weer fantastisch om te zien hoe ze van zulke uitstapjes genieten.





In onze huizen is de rust gelukkig ook weer terug. We hebben heel veel gesprekken gevoerd met onze tieners en hun begeleiders. Tieners van 14, 15 jaar denken een levenswijsheid te hebben van 40-50 jarigen en weten alles beter. Dat is niet anders dan in Nederland. Onze verzorgers denken dat het begeleiden van tieners hetzelfde is als kleine kinderen, dus daarin valt ook nog wel wat te herzien/verbeteren. Langzaam moet er meer verantwoordelijkheid aan de jongeren worden gegeven en ook meer bespreken wat wel en niet kan en waarom. Onze blinde Shahanaz maakt er echt een potje van. Ze wilde graag naar de universiteit, dus we hebben coaching geregeld voor de proefexamens, maar ze heeft bij 3 verschillende universiteiten niet eens het minimum aantal punten behaald, dus dat gaat niet door. Ze kan nu op een andere manier doorleren, maar dat vergt meer organisatie talent. We krijgen de indruk dat ze het in haar hoofd had gehaald om naar een dure privé school te willen. Maar dat feest gaat niet door. Ze gaat eerst maar ervaren hoe het is als je je toekomst op een negatieve manier probeert te manipuleren. En er zijn voor blinde mensen sowieso al minder mogelijkheden, dus dit muisje heeft nog wel een staartje.

Naast school en huiswerkbegeleiding leren onze jongeren ook koken, naaien en de basiskennis voor het gebruik van een computer. De jongens hebben Facebook al ontdekt en hebben een gezamenlijke internetverbinding. De meisjes zouden dat ook graag willen maar we hebben nog geen internet in het meisjeshuis en dat houden we nog maar even zo, want dan breekt er weer een heel nieuw zeer uitdagend hoofdstuk aan in de begeleiding.





Mijn jongste nichtje Anja is weer op bezoek geweest en heeft enorm genoten van het samenzijn met de jongeren. Tuiten met de meiden en natuurlijk grappige Nederlandse liedjes leren en dansen. En met de jongens kan ze uitstapjes maken om het land te verkennen en de cultuur op te snuiven. Ik ben ook nog mee geweest op één van de



tochten naar een deel van het land dat ik ook nog nooit had bezocht. Het Noordoosten heeft vele tijdelijke meren (hoar of beel), waar gedurende de regentijd het vele water wordt opgevangen en waar tijdens de droge winter groente of rijst wordt verbouwd. Tangaor Hoar in Sunamganj ligt vlakbij de grens met India en er wordt druk in steenkool gehandeld. Een heerlijk dagje relaxen op een boot en je kan er weer weken tegen...



### Slumschool

De omzetting van een stichting naar een NGO is helaas nog niet afgerond. Er zijn al een aantal belangrijke stappen gezet:

1. Een nieuwe naam 'LEF for Life' - het is eigenlijk een afkorting voor Love, Education & Food (liefde, onderwijs en eten) als basis voor een goed leven. In het Jiddisch betekent het hart en in onze taal moed. Wij geloven dat alles wat vanuit het hart met liefde wordt gedaan, gezegend zal worden en goede resultaten zal opleveren.
2. Er is een bankrekening geopend, maar zolang de registratie nog niet rond is, zijn er heel veel haken en ogen om aan je geld te komen.
3. Alle bestuurders zijn geïnterviewd en
4. Er is heel veel geld aan de onderzoekers betaald.



Eind december zijn er verkiezingen in Bangladesh en we hopen dat de huidige overheid alle lopende aanvragen netjes afwikkelt, maar ja in Bangladesh moet je over een enorme dosis geduld en flexibiliteit beschikken, want je weet het nooit zeker....

Verder draait de school op volle toeren, is er begin dit jaar een nieuwe schooldirecteur benoemd, zodat Dino zich kan richten op alle onderdelen van zijn sociale werk en zijn ze momenteel druk met de eindejaars examens.

In het najaar zijn er drie gasten uit Japan gekomen om Dino en zijn projecten te bezoeken en te kijken op welke manier ze kunnen samenwerken. De Japanners zijn vooral geïnteresseerd om het leven van de straatkinderen te verbeteren en een dagelijkse maaltijd is daarbij een goed begin. In Dino's school worden momenteel 500 maaltijden per dag bereid: voor de schoolkinderen, hun begeleiders/ leraren en ca. 200 kinderen in de buurt.





**Fatima** is 3 jaar geleden bij ons komen wonen omdat haar alleenstaande moeder niet voor haar drie dochters kon zorgen. Een zusje van haar woont in Dino's opvanghuis in Tongi en haar andere zusje komt naar de slumschool van Lef for Life. Ze is 11 jaar en zit in klas 3.

Haar vader is jaren geleden overleden en een nieuw huwelijk bracht het gezin niet de nodige rust, want deze man hield het al snel voor gezien.

Fatima's moeder werkt in de bouw en het zusje dat thuis woont moet met de andere kinderen van de bouwvaksters maar zien hoe ze zich vermaken. De dagelijkse routine naar de slumschool houdt ze van de straat en geeft ze in elk geval één goede maaltijd op een dag.

Fatima is dol op appels, speelt graag badminton en wil graag dokter worden. Naast de dagelijkse routine van studeren, school en corvee is ze dol op onze feestjes waarbij ze naar hartenlust kan dansen. Ze luistert altijd naar advies van onze begeleiders, haar moeder en ze luistert graag naar de wijze lessen uit de bijbel/koran.



**Rohmottulla** is 12 jaar en zit in klas vijf. Zijn twee zusjes wonen nog bij hun moeder maar gaan gelukkig wel naar school.

Moeder is schoonmaakster op een school en verdient te weinig om haar gezin te onderhouden. Rohmottolla's oom (broer van moeder) geeft regelmatig financieel support aan zijn zus. Hij is een neef van één van onze oudere studenten Habib en zo is hij ook bij ons terecht gekomen. Zijn vader is met onbekende bestemming vertrokken.

Een paar maanden geleden kreeg zijn moeder last van galstenen en hebben wij meebetaald aan de operatie om deze te verwijderen. Zijn lievelingsvak is maatschappijleer, hij is dol op shemai, een speciaal gerecht (meel, melk en suiker) dat wordt gegeten bij het suikerfeest. Hij speelt graag voetbal en wil later computer engineer worden, omdat hij veel uitdagingen en mogelijkheden ziet in de digitale technologie.

Onze student Shemon is zijn grote voorbeeld, omdat hij zich als een echte broer gedraagt en niet hoog van de toren blaast of arrogant is, zoals oudere studenten vaak jongeren voor hun karretje spannen of rot klusjes laten opknappen. Shemon heeft altijd een luisterend oor, een vriendelijk woord of maakt een grapje; hij geeft goede adviezen en je voelt dat zijn interesse oprecht is en uit zijn hart komt. Rohmottulla wil graag dit voorbeeld volgen en in zijn voetsporen treden.



## Vakopleiding naaien en borduren

De laatste twee jaar hebben we een vaste sponsor voor de activiteiten binnen het naai atelier. Er is nog steeds een flinke groep jongedames en vrouwen actief om te leren naaien en sinds een paar jaar maken ze ook prachtige quilts. De sponsor probeert ook mee te denken hoe we meer opdrachten voor het naai atelier kunnen genereren, want werk is nog steeds de beste ondersteuning die we de mensen in Bangladesh kunnen geven. Werk betekent inkomen en daarmee onafhankelijkheid van familie en donoren. Zelf voor je gezin kunnen zorgen geeft zelfvertrouwen en waardigheid en respect van de omgeving.



## Golpata Eco Tours

Sinds april 2017 hebben we 7 kamers, verdeeld over 2 appartementen in hetzelfde gebouw. Joy, onze vaste medewerker, heeft zijn eigen kamer gekregen en ik verhuis met mijn tassen naar een niet geboekte kamer. Onze gasten hebben diverse achtergronden, zo hebben we regelmatig rugzaktoeristen, die graag een (bad)kamer delen en het liefst zo goedkoop mogelijk reizen. Meestal boeken ze één nacht en blijven er twee of drie en komen regelmatig terug nadat ze een deel van het land hebben bezocht. Alle wegen leiden naar.... nee niet naar Rome, maar naar Dhaka. We kregen het afgelopen jaar ook regelmatig

sociala hulptroepen voor de Rohingya vluchtelingen: arts, verpleegkundigen of sociale werkers, allemaal mensen met een groot hart, die hun tijd en kennis delen met de ontheemden.

## In memoriam

Eén van onze trouwe donateurs is begin dit jaar overleden. Onlangs kregen wij bericht dat zij voor onze stichting een legaat heeft achtergelaten. Wat een mooi gebaar om zelfs na het verlaten van deze aarde, toch nog bij te dragen aan ons werk onder de armste van de armen in Bangladesh. Lieve Hannie, heel veel dank voor al je steun en meeleven.

Als u geïnteresseerd bent om ons na uw overlijden te steunen, neem dan contact met ons op of vraag ernaar bij uw notaris.



## Tenslotte



Het bestuur is zeer erkentelijk voor de steun van onze donoren en hopen ook in het jaar 2019 weer op u te kunnen rekenen. Alle betrokkenen in Nederland en Bangladesh wensen u allen warme en vredevolle Kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en een fijn en gezond nieuwjaar.

## GEVRAAGD:

Bruikbare, 2<sup>e</sup> hands:  
mobieltjes,  
mini laptops (netbook),  
tablets,  
compact camera  
Voor onze jongens en meisjes in Bangladesh.

**Suvo Borro Din abong Suvo Novo Borsho.**

Hartelijke groet,

**Joke Wittekoek**



#### **Stichtingsbestuur:**

Voorzitter: Joke Wittekoek      Initiatiefneemster

Secretaris: Danielle van Dijk

Penningmeester: Johan van Bruggen

Informatie over de projecten en hoe u die kunt ondersteunen en voor het bestellen van artikelen: [www.jwsupport.nl](http://www.jwsupport.nl)

Email: [whitecake@jwsupport.nl](mailto:whitecake@jwsupport.nl)      Telefoon: 070 347 76 20

Giften kunt u overmaken op: bankrekening: NL63 ABNA 09804 73098 t.n.v JW Support te Zoetermeer  
JW Support heeft de ANBI vrijstelling, zodat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn

JW support, 201812 HvE