

JW Support

Dutch Shalom Family for Children Bangladesh
opvang voor straatkinderen in Savar, Dhaka, Bangladesh



Nieuwsbrief 3,
Oktober 2007

Van 1 - 17 september heb ik ons Bengaalse project voor de opvang van straatkinderen en (half)wezen bezocht. Het was een intensieve, vermoeiende, maar mooie tijd. We hebben de stand van zaken doorgenomen, zoals schoolprestaties, de inkoop van het eten, aankoop nieuwe inventaris (lakens en schoolbankjes) en het reilen en zeilen in de 3 huizen. We hebben ook afspraken gemaakt voor de toekomst. Per 1 oktober is er een nieuwe boekhouder. Er komt een nieuwe assistent bij de tieners en een assistente in het meisjeshuis. Per 1 januari mogen er ca. 7 nieuwe kinderen bij ons komen wonen. Het selecteren is een hele operatie. Daarom kunnen we nog niet exact zeggen hoeveel kinderen er definitief bij komen.



Waar moet ik beginnen

Omdat we veel verzoeken kregen voor het plaatsen van kinderen heeft de manager van ons project een aanmeldingsformulier ontworpen. We moeten kiezen uit 40 aanmeldingen. Dan denk je al gauw 'waar moet ik in vredesnaam beginnen'. Er zijn zoveel kinderen die hulp kunnen gebruiken bij hun studie en opvoeding. Zoveel ouder(s) die nauwelijks genoeg eten hebben voor hun kroost, laat staan schoolgeld.

Eenoudergezinnen



In eerste instantie hebben we ons gericht op de éénoudergezinnen. Bij allemaal zijn we op huisbezoek gegaan om te kijken of hun leefomstandigheden echt v er beneden het Bengaalse gemiddelde liggen. Soms is er nl. familie in de vorm van grootouders of oom/tante, die bijspringt in de opvang en opvoeding. Het is heel tijdrovend, maar wel erg interessant. Je leert over de cultuur en leefregels in een heel andere wereld dan de onze. Toen ik terug naar Nederland ging moesten er nog een tweetal bezoekjes worden afgelegd. In december zullen we het definitieve aantal bepalen.

Gehandicapte jonge vrouw

Over 1 meisje waren we het snel eens. Ze is de dochter van een gehandicapte jonge vrouw, die al bedelend in haar levensonderhoud probeert te voorzien. Ooit is ze meegenomen door een man, die beloofde voor haar te zorgen. Maar die hield het al snel voor gezien. In Bangladesh bestaat geen zorg of alimentatieplicht, dus als je man verdwijnt zoek je het verder zelf maar uit. Ik zag een jonge vrouw, die ondanks haar handicap (ze kan niet lopen en beweegt zich voort op haar billen) een warme uitstraling heeft. Ze was dolgelukkig dat haar dochter bij ons kan komen wonen en naar school kan.



Dat kan echter alleen als u ons blijft steunen, zoals u ook de afgelopen maanden hebt gedaan, waarvoor hartelijk dank!!!

Gehandicapt en vol levensvreugde

Eén van onze meisjes is Shahanaz. Zij is blind en woont het grootste deel van het jaar op een blindenschool. Hier leert zij zelfstandig te leven en natuurlijk ook rekenen, lezen en schrijven (in braille). Toe ik haar 4 jaar geleden voor het eerst ontmoette viel me haar positieve karakter al op. Ze geniet intens van alle mooie dingen in het leven en laat zich niet uit het veld slaan door haar blind zijn. Het is een slimme meid, die in een nieuw huis binnen 2 dagen de weg weet en vol enthousiasme speelt en haar gangetje gaat.

Alsof ze alles zag



Dit bleek ook tijdens mijn bezoek aan haar school. Ze liet me haar slaapzaal zien, klom op het bed, trok een jurk van een draad (boven alle bedden zijn draden gespannen om kleding te luchten en te drogen), verkleedde zich, ging naar toilet en was helemaal in haar element. Ze marcheerde door de slaapzaal alsof ze alles zag en rekening hield met evt. obstakels. Een kind als Shahanaz doet je beseffen dat je heel dankbaar kunt zijn, dat je gezond van lijf en leden door het leven gaat. Maar nog belangrijker is haar positieve uitstraling en het vermogen om van haar leven te genieten!

Rapporten

In Bangladesh loopt het schooljaar van januari tot december. Tijdens mijn verblijf kregen de kinderen hun rapporten. Ze waren allemaal vooruit gegaan. Sommigen behoorden zelfs tot de beste 3 van de klas. Eén keer in de week krijgen de kinderen computer- en/of tekenles. Drie jongens hebben echt talent en mochten via school meedoen met een grootse tekenwedstrijd. Ze werden de nummer 1,2 en 3 van de competitie en waren natuurlijk apetrots.



Papayabomen

Bij de tieners staat een bananenboom in de tuin, waaraan mooie trossen hingen. Bij de kleine jongens zijn in maart twee papayabomen geplant, waarvan we nu de eerste papaya's hebben gegeten.

Nieuwe gezichten

We hebben 2 nieuwe leiding aangenomen, die per 1 oktober beginnen. Begin december zal onze oude boekhouder Pronoy ons verlaten. Hij heeft een nieuwe baan en na zijn huwelijk begin december gaat hij met zijn vrouw elders in ons dorp Savar wonen. Elk bezoek ben ik dankbaar en ontroerd dat het allemaal zo goed gaat in onze huizen. Er wordt goed voor de kinderen gezorgd, ze doen het goed op school en ze genieten van sport en spel in hun vrije tijd. Als ik die stralende snuiten zie, weet ik dat dit een goede beslissing is geweest en hoop ik dat ik nog jaren door kan gaan met de opvang van deze kinderen.

Mislukte oogsten en overstromingen

De verzoeken om hulp en financiële bijstand blijven komen. Ook is ons benodigde maandelijkse budget hoger geworden door de gestegen voedselprijzen. Mislukte oogsten en overstromingen

jagen de prijzen van rijst en aardappels gigantisch op. Gelukkig kunnen wij de lasten nog betalen, maar de groep die maar 1 of 2 maaltijden per dag heeft, groeit en groeit.

Huwelijksfeestje

Eind juli was Beraj, één van de leiding, getrouwd en onze manager wilde hen graag een feestje aanbieden. Aangezien onze kinderen dol zijn op feestjes, heb ik meteen ja gezegd. Er was familie van de jonggehuwden uitgenodigd en de dominee hoorde er ook bij voor de inzegening. De avond ervoor begonnen de 4 kokkies al met het schoonmaken en fijnsnijden van groentes en specerijen. Er werd een stoere mannelijke kok ingehuurd voor de enorme rijstpan en de vleescurry, want dat roeren in zo'n pan is geen peulenschil. We hebben na de officiële ceremonie van een overheerlijke lunch genoten en 's avonds was het echte feest met optredens van de kinderen. Zang, dans en toneelstukjes leiden tot veel gelach en hilariteit.

Nog een trouwfeestje

En we hebben nog een trouwfeestje in het vooruitzicht, want onze oude boekhouder heeft het voornemen om alle kinderen bij zijn huwelijksplechtigheid aanwezig te laten zijn. We kunnen hiervoor nog wel wat extra sponsorgeld gebruiken. Dus als u het leuk vindt om te doneren voor deze bijzondere dag, dan kunt u dat overmaken op het bekende rekeningnummer 98.04.73.098 o.v.v. huwelijksfeest.

Stoffenmarkt

Ik heb al heel wat markten bezocht, maar dit was toch wel een hoogtepunt in mijn leven. We hadden natuurlijk veel bekijks, want zoveel blanken hebben zich daar nog niet vertoond. Gewapend met de proefdraadjes borduurgaren gingen we de overvolle hal in. Vele "kraampjes" van een paar vierkante meter met enorme hoeveelheden rollen stof. Voor broeken, overhemden of tafellakens en beddengoed.

Het was er allemaal. Echter niet in alle kleuren van de regenboog. Het was niet alleen interessant, maar ook leerzaam voor me.

Niet voor het grijpen

Als Dino zegt dat alles te koop is, betekent het, dat hij gaat zoeken totdat hij het heeft gevonden. Het is dus niet zo dat alles zomaar voor het grijpen ligt. En soms is het er gewoon niet. Zoals onlangs toen ik antracietgrijs had omschreven t.b.v. een dekbed met olifanten. Hij kon het niet vinden en heeft toen maar donkerblauw gekocht ☺

Ook is het best lastig om kleurencombinaties goed uit te leggen. Maar nu kon ik het laten zien! Prachtige rode stof gekocht voor een dekbedovertrek, maar om uit te leggen welke kleur rood.....! Soms moet je het gewoon zien. Meteen het juiste borduurgaren erbij en ze kunnen aan de slag. Ook een prachtige petrol kleur gekocht voor placemats.



En dan op de terugweg per riksja door oud Dhaka met duizenden winkels.... Ik heb ervan genoten!



Ghana

Deze nieuwsbrief eindig ik met een bericht over het Ghanese project Hand in Hand waarvoor ik al een jaar of 10 actief ben. Via het Ministerie van Defensie hebben we tweedehands computers, laptops en printers gekregen voor het internetcafé in Nkoranza. Dit internetcafé is 3 jaar geleden met sponsorgeld uit Nederland gebouwd en ingericht en vormt een inkomstenbron voor het kindertehuis Hand in Hand, waar ca. 45 verstandelijk en lichamelijk gehandicapte tieners wonen. Helaas is de elektriciteitsvoorziening niet zo stabiel en soms komt er teveel energie in de computers waardoor ze kapot springen. Er zijn te weinig onderhoudsmonteurs en de lichtflitsen in een tropische regenbui maken ook nogal eens brokken. Momenteel ben ik nog bezig met vervoer regelen, maar die computers gaan de komende tijd richting Ghana, zodat ze weer volop kunnen draaien.

Tenslotte

Wil ik u/jullie allemaal hartelijk danken voor alle bijdragen (financieel, hand en spandiensten, gebed), die ik regelmatig ontvang. Geïnspireerd door mijn geloof mag ik liefde, steun en hoop geven aan de minstbedeelden. Maar ik kan dat niet alleen. Mag ik ook de komende periode weer op jullie rekenen?!

Hartelijke groet,
Joke

Stichtingsbestuur:

Voorzitter: Willem Kasius directeur van Wika Trade

Secretaris: Daniëlle van Dijk

Penningmeester: Joke Wittekoek Initiatiefneemster

Informatie over de projecten en hoe u die kunt ondersteunen en voor het bestellen van artikelen: www.jwsupport.nl

Email: whitecake@jwsupport.nl Telefoon: 070-3477620

Giften voor het project kunt u overmaken op: bankrekening: 98.04.73.098 t.n.v JW Support te Zoetermeer