

JW Support

Dutch Shalom Family for Children Bangladesh
opvang voor straatkinderen in Savar, Dhaka, Bangladesh



Nieuwsbrief 6,
October 2008

Geen vermoeiende excursies en extra bedrust

Op 27 september ben ik teruggekomen van mijn tweede bezoek aan onze Bengaalse projecten in 2008. Vooraf twijfelde ik of ik wel moest gaan. Mijn gezondheid was door de kinkhoest in een diep dal terecht gekomen en voor een reis naar Bangladesh moet je in top conditie zijn. Gelukkig is het allemaal goed gegaan. Geen vermoeiende excursies en wat extra bedrust waren de voorwaarden om voldoende energie over te houden om het werk rondom de kindertehuizen te volbrengen. Ook ben ik gespaard gebleven voor nieuwe ziekten, wat een wonder is, gezien alle bacillen en bacteriën die rondom vlogen. Door de combinatie van hoge temperaturen en een enorme luchtvochtigheid zijn veel mensen ziek in de regentijd.



Klein bijdehandje

Onze nieuwste aanwinst is Tonima. Een pittige meid van vijf jaar jong! Ze is bij ons gekomen via de Taizé broeders in Mymensingh. Haar moeder, die jarenlang als prostituee werkte, volgt nu een training om te leren handwerken. Na zes maanden opleiding krijgt ze een baan en kan in haar eigen onderhoud voorzien. Echter de kleine Tonima moest zichzelf bezighouden tijdens de afwezigheid van haar moeder.



Op een dag is ze op de trein gestapt naar oma, enkele dorpen verderop. Een gevaar voor zichzelf zo'n klein bijdehandje. Haar zusje van 1,5 blijft bij haar moeder en is gelukkig nog te klein om weg te lopen.

Tonima heeft het bij ons prima naar haar zin. Ze is het zonnetje in huis. Loopt de hele dag te huppelen en te zingen. Tegen mij vertelde ze aan één stuk door de meest spannende verhalen. Waarover?? Ik weet het echt niet. Mijn antwoorden in het Nederlands weerhielden haar niet om gewoon door te kletsen. Toen haar moeder haar kwam ophalen voor een weekje vakantie hilde ze tranen met tuiten, omdat ze niet bij haar

vriendinnetjes weg wilde.

Vasten tot zonsondergang

Tijdens mijn verblijf hadden de kinderen vakantie in verband met Ramadan, de vastentijd van de moslims. 98% van de inwoners van Bangladesh is moslim, dus zelfs de christelijke school houdt er rekening mee. Overdag eet en drinkt men niets. Maar vanaf zonsondergang gaat het feest beginnen. Eerst een mix van



gepofte rijst, aardappel, ui, erwten en kruiden, Iftar genaamd. Dan rond 21.00 uur een stevige maaltijd met liefst vlees of vis (maar velen kunnen dat niet betalen). Om 3.00 uur gaat de wekker om alvast een soort ontbijt te nemen. Vanaf 4.00 uur is het dan weer vasten tot zonsondergang. Alleen degene die moet werken heeft het zwaar. De rest van het land ligt te slapen op de moeilijke momenten.

Kinderen zijn er dol op

Rosina is een tiener van ca. 13 jaar. Zij is pas kort bij ons, omdat haar oma niet meer voor haar kon zorgen. Rosina heeft nog geen scholing gehad en we kijken wat haar het beste ligt: borduren, naaien, koken of b.v. een opleiding om op een soort beautifarm te gaan werken. Maar om op je 13^e nog in klas 1 te beginnen is ook niet aan te bevelen tussen alle kleintjes van 5-6 jaar. Het koken vond ze tot nu toe het leukst, maar eigenlijk had ze nergens veel zin in, want de andere meiden deden ook lekker "niks" in de vakantie.



Omdat ik nu vaak thuis was, zag ik de groente arriveren en het klaarmaken ervan. Als u de foto van de groente bestudeert, vallen de grote rabarberachtige stammen meteen op. De foto links is de klaargemaakte groenteprut. Het heeft een friszure smaak en alle kinderen zijn er dol op.



Zelf vond ik het door de pittige kruiden niet zo geslaagd, maar dat is met veel Bengaals eten het geval. Zelfs het ontbijt staat stijf van de kruiden. Gelukkig maken ze voor mij pannenkoekjes met fruit ;-)



Shahanaz

Onze blinde Shahanaz is het voorbeeld wat er mis kan gaan als er geen goede voeding en gezondheidszorg voorhanden is. Zij heeft het geluk via ons project op een blindenschool terecht te zijn gekomen, maar velen moeten het zonder enige hulp zien te redden.

Partner gevonden voor ziekenhuis

Eerder vertelde ik over het ziekenhuis dat onze Bengaalse partner Dilip Datta wil starten op het platteland in het noorden van Bangladesh. Met grote vreugde kan ik u vertellen dat we een partner in Nederland hebben gevonden, die ons financieel met de start gaat helpen. Het is *Impulsis* een samenwerkingsverband van Kerk in Actie, Icco en Edukans. Zij verdubbelen elke ontvangen euro tot een bedrag van € 20.000.

Er € 40.040 nodig om het ziekenhuis met alle apparatuur te laten draaien. Het gaat o.a. om een goed gevulde apotheek en enkele apparaten om onderzoeken te verrichten. Ook de startkosten voor het kantoor en een ziekenauto zitten in het budget. Dit betekent dat er in één jaar € 20.040 bij elkaar gespaard moet worden. **DOET U MEE?!** De Bijna Nieuw Winkel van de Koningkerk heeft het startsein gegeven en de eerste 500 euro op onze rekening gestort.

Doe mee ! €20.000



Nieuwe jongens

Pyama-party



Tenslotte spreek ik de hoop uit dat iedereen die ons werk een warm hart toedraagt, dit tot uiting brengt in steun aan en promotie van onze stichting JW Support. U kunt uw giften storten op rekening 98.04.73.098 t.n.v. JW Support te Zoetermeer.

U kunt mogelijkheden voor presentaties en verkooppunten doorgeven via whitecake@jwsupport.nl

Hartelijke groet,

Joke Wittekoek

PS www.jwsupport.nl is vernieuwd, de moeite waard om even te kijken

Stichtingsbestuur:

Voorzitter: Willem Kasius directeur van Wika Trade

Secretaris: Daniëlle van Dijk

Penningmeester: Joke Wittekoek Initiatiefneemster

Informatie over de projecten en hoe u die kunt ondersteunen en voor het bestellen van artikelen: www.jwsupport.nl

Email: whitecake@jwsupport.nl Telefoon: 070-3477620

Giften voor het project kunt u overmaken op: bankrekening: 98.04.73.098 t.n.v JW Support te Zoetermeer
JW support heeft een ANBI vrijstelling (fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen)