

# JW Support

**Dutch Shalom Family for Children Bangladesh**  
opvang voor straatkinderen in Savar, Dhaka, Bangladesh



Nieuwsbrief 7,  
Januari 2009

Lieve vrienden, familie en geïnteresseerden,

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2009. Een nieuw jaar is van start gegaan en wij wensen u allen voorspoed, gezondheid en geluk.

In deze nieuwsbrief kunt u het laatste nieuws lezen over onze projecten in Bangladesh. De meeste informatie komt uit de reis, die mijn nicht Jorina en ik in december 2008 hebben gemaakt.

Het was voor mij erg gezellig en motiverend, dat Jorina meeding op werkbezoek. Tijdens de lange vlucht en het verblijf in Savar is het heerlijk om af en toe gewoon in het Nederlands je gedachten en ervaringen te kunnen delen.



## Laatste examen

De kinderen hadden al vroeg vakantie en we hebben enorm genoten met elkaar. Normaal in deze tijd van het jaar wordt er superhard gestudeerd vanwege het laatste examen van het schooljaar. Dat moet je halen anders ga je niet naar een volgende klas.



Acht van onze jongens uit het "kleine jongenshuis" zouden de overstap gaan maken naar de middelbare school (Highschool) en meteen in het tienerhuis gaan wonen. Dit huis is altijd een beetje een zorgenkind geweest. Nu is één tiener in de familie vaak al lastig, maar als je er een stuk of tien bij elkaar zet wordt het een echte uitdaging om ze op de rails te houden.

We hadden daarom al in september veel gesprekken gevoerd over de mogelijkheden van een nieuwe aanpak. De aanstelling van een nieuwe leider blijkt achteraf een goede zet geweest.

## Gouden greep

Helaas moesten er ook nog twee tieners naar hun familie terug om echt rust in de tent te krijgen. De oudste 2 hebben een eigen kamer gekregen vlakbij het tienerhuis. Dit bleek een gouden greep. Meer zelfstandigheid en respect hebben geleid tot een prima relatie. Ze komen nu b.v. vrijwillig naar het avondgebed, terwijl ze in het verleden de meeste tegenstand boden. Het is een proef voor een jaar, maar het ziet ernaar uit dat die 7 euro per maand extra een prima investering is. De manier van leiding en begeleiding zijn bij deze groep heel belangrijk en hiervoor is tegenwoordig meer aandacht en overleg. Twee tieners zijn m.i.v. januari naar een technische school en er wonen nu veertien jongens in dit opvanghuis. De manager woont er sinds enkele maanden ook en dat is een grote diplomaat. Ik heb er alle vertrouwen in dat de nieuw ingeslagen weg aan iedereen voordeel zal bieden.



## Trots op hun inzet

Gelukkig zijn vrijwel alle kinderen door naar de volgende klas. Ik ben trots op hun inzet en die van de begeleiders. Zoals u in de bijdrage van Jorina kunt lezen hebben we veel tijd met de kinderen doorgebracht. We hebben enorm genoten van de vele spelletjes en gesprekken en hebben met elkaar twee leuke excursies naar de dierentuin en een 3 dimensionale bioscoop gemaakt.

## Bijdrage van 'vriendin' Jorina

*Na er lang naar uitgekeken te hebben en veel voorbereiding is het dan eindelijk zo ver, ik ga met tante Joke mee naar haar project in Bangladesh. Voor het eerst naar zo'n ver land en een lange reis voor de boeg, maar uiteindelijk allemaal de moeite waard! Ik werd met open armen ontvangen, en kreeg gelijk de titel sister/sister ma. Dit was soms wel eens verwarrend omdat tante Joke ook sister wordt genoemd, dus hebben we de meiden het woord 'vriendin' geleerd en werd ik daarmee aangesproken. Alleen je naam past niet in de Bengaalse cultuur.*



## Gezellig kletsen

*Omdat de kinderen vroeg vakantie hadden vanwege de verkiezingen in december hadden we lekker veel tijd om met elkaar door te brengen. We deden vaak spelletjes, speelden badminton, zongen liedjes of zaten gewoon gezellig met een paar meiden op mijn bed te kletsen. Of we maakten een uitstapje. Zo zijn we naar de dierentuin geweest met de jongste kinderen, wat een belevenis zeg. Niet alleen de dieren werden bekeken door andere bezoekers, ook wij als westerlingen waren erg in trek 😊! Met de tieners zijn we naar een soort Omniversum*

*geweest.*

*En op 5 december was het tijd voor een feestje met alle kinderen. Een mooie gelegenheid om in sari te verschijnen. Iedereen vond me 'khub shundor' (Bengaals voor 'heel mooi') in mijn sari.*

*De kinderen hadden erg hun best gedaan met het voorbereiden van toneelstukjes, dans en zang. Het was dan ook echt een feestje.*



### **Kans op een betere toekomst**

Ook zijn we een paar keer naar Dhaka, de hoofdstad, geweest waar we o.a. een project voor straatkinderen hebben bezocht. Het is dan fijn te zien dat de kinderen van JW Support een kans krijgen op een betere toekomst. Ze krijgen te eten, mogen naar school en er wordt ze over de liefde van Jezus verteld. Deze reis hebben we hen een nieuw christelijk liedje geleerd: 'Give me oil in my lamp, keep me burning' (Mattheus 25: 1-13) en aan het eind van de drie weken werd dit uit volle borst mee-gezongen door iedereen.

### **Bijzondere mensen**

Ik kan over alles wat ik gezien en gedaan heb wel een boek schrijven, zoveel indrukken, zoveel bijzondere mensen ontmoet. Ik vond het super om het project van tante Joke te bezoeken en te zien hoe het er daar aan toe gaat en dat het goed gaat met de kinderen. Maar ik heb nog zoveel niet gezien en gedaan en voorgoed afscheid nemen van al deze kids kan ik ook niet, dus daarom wil ik zeker nog een keer terug!



*Groeten van Jorina*

### **Straatkinderen van br. Lucio**

De vier kinderen, die via de Italiaanse broeders bij ons zijn gekomen, doen het erg goed. Ze konden rustig wennen aan het georganiseerde leven in ons project. Ze zijn voorbereid voor school en met ingang van het nieuwe jaar gaan ze met de andere kinderen mee naar de basisschool. Jorina en ik hebben op een namiddag Lucio en zijn club bezocht en het is fantastisch wat zij voor de straatkinderen doen. Op diverse plaatsen komt er wekelijks een groep vrijwilligers om met de kinderen te spelen en te praten.



### **Even afleiding van het harde bestaan.**

Een beetje aandacht en basiszorg doen wonderen bij deze vaak jonge schooiertjes. Vaak is er nog wel ergens een familielid, maar die voelt niet de plicht voor het kind te zorgen. Of de zorg is zo schrijnend, dat ze liever met soortgenootjes op straat rondwalen dan thuis te blijven. Soms zien ze dat een kind erg leergierig is en dan leggen ze contact met de familie of het kind naar een opvanghuis als het onze mag komen.

Als een kind te lang op straat heeft gebivakkeerd is een geregeld leven niet meer mogelijk.



*Gelukkig zijn er nu weer vier, die een betere toekomst tegemoet gaan.*



Om de toekomst voor alle betrokkenen op een positieve manier te blijven invullen, is er ook in 2009 weer veel support nodig. Wilt u ons gedenken in uw gebed en mogen we ook dit jaar weer een beroep doen op uw gulle bijdragen?!

**Zowel voor de kinderen in Savar en Dhaka, als het te bouwen ziekenhuis in Binnafoir kunnen we nog veel financiële steun gebruiken.**

Het rekeningnummer voor de giften is 98.04.73.098 t.n.v. JW Support te Zoetermeer.

Hartelijke groet, *Jorina en Joke Wittekoek*

#### **Stichtingsbestuur:**

Voorzitter: Willem Kasius directeur van Wika Trade

Secretaris: Daniëlle van Dijk

Penningmeester: Joke Wittekoek Initiatiefneemster

Informatie over de projecten en hoe u die kunt ondersteunen en voor het bestellen van artikelen: [www.jwsupport.nl](http://www.jwsupport.nl)

Email: [whitecake@jwsupport.nl](mailto:whitecake@jwsupport.nl) Telefoon: 070-3477620

Giften voor het project kunt u overmaken op: bankrekening: 98.04.73.098 t.n.v JW Support te Zoetermeer